

vesileyiz

we are just

means

UGANDA'DA İSAR ÇARE KÜLLİYEMİZ AÇILDI

OUR ISAR ÇARE COMPLEX
OPENED IN UGANDA

GÖREMEYEN BİR ANNENİN SEVİNCİ

THE JOY OF A MOTHER WHO
CANNOT SEE

YETİMLERİN HAYATINI DEĞİŞTİREN PROJE: ISAR

THE PROJECT THAT CHANGED
ORPHANS' LIVES: ISAR

MERHAMETİN AMENTÜSÜ

CREED OF MERCY



ADAK - AKİKA - ŞÜKÜR - NAFİLE
KURBANLARINIZ

**YOKSUL BÖLGERE
HAYAT OLUYOR**



BÜYÜKBAŞ HİSSE

2.200 ₺

KÜÇÜKBAŞ KURBAN

2.800 ₺



**KESİLEN KURBANLARINIZIN VİDEOSUNU
TELEFONUNUZA GÖNDERİYORUZ**

0212 471 08 08 | care.org.tr

Yeni bir sayıda faaliyetler, hedefler ve müjdelere sizinle birlikteyiz. Kıymetli gönüllülerimizle prensiplerimizden herhangi bir taviz vermeden hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

Dernek başkanımızın müjdeleriyle başlayan dergimiz, Afrika'da Türkiyemizin göz bebeği eğitim kurumumuzun tanıtımıyla devam ediyor. Uganda'da Çare Derneği tarafından inşa edilen İsar Eğitim Kompleksi'ni tanıtırken aynı zamanda Uganda'nın tarihi, içtimai yapısı, demografisi ve bilhassa Osmanlı ve İslam ile olan münasebetlerini de işledik dergimizde.

Bu dergi bir yönüyle "Uganda Özel" sayısı oldu. Uganda'da milletimizin tarihi varlığını kalıcı eserlerle devam ettiren derneğimizin "Vesileyiz" dergisini Uganda'ya tahsis etmesi tesadüf değil. Türkiye'nin Afrika'daki doğrudan yatırımları, 2003'te 100 milyon dolar seviyesindeyken geçen yıl 8 milyar dolar seviyelerine yükseldi.

Afrika'da Türk şirketlerinin üstlendiği projelerin toplam değeri ise 70 milyar dolara ulaştı. Devletimiz 10 olan büyükelçilik sayısını Afrika'da 43'e ulaştırdı. Bir yandan devlet kurumlarımız, öte yandan tüccar ve yatırımcılarımız Türkiye'yi Afrika'nın parlayan yıldızı yaparken sivil toplum kuruluşlarımız da bu hıza ayak uydurabilmeli diye düşünüyor ve bu düşünceyle Afrika'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek kalıcı eserler bırakıyoruz.

Su kuyuları, sağlık hizmetleri ve yetimhanelerin yanında Osmanlı mimarisinden ilham alan cami projelerimiz ve eğitim kurumlarımızla Afrika'da misyonerliğe karşı duvar örüyor, zorla Hristiyanlaştırılan kabileleri İslam'a tekrar davet ediyoruz. Türkiye, Afrika'da milyonlarca insanın beğeni ve takdirini kazanırken muhteşem bir soft-power (Yumuşak güç) elde ediyor. Batının batıl oyunlarıyla sömürgeleştirdiği Afrika'ya sömürü düzeni değil, Anadolu'nun iman ve irfanını ihraç ediyoruz.

Dr. Mehmet Rıza Derindağ
Çare Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili

We are with you with a new number of activities, goals and good news. With our esteemed volunteers, we are taking firm steps towards our goals without making any concessions on our principles.

Our magazine, which started with the good news of our Association President, continues with the introduction of our educational institution in Africa, which is the apple of Türkiye's eye. While promoting the Isar Education Complex built by the Çare Association in Uganda, we also covered Uganda's history, social structure, demographics, and especially its relations with the Ottomans and Islam.

In a way, this magazine became the "Uganda Special" issue. It is not a coincidence that our association, which maintains the historical existence of our nation in Uganda with permanent works, allocated the "Vesileyiz" magazine to Uganda. Türkiye's direct investments in Africa rose from \$100 million in 2003 to \$8 billion last year.

The total value of the projects undertaken by Turkish companies in Africa reached 70 billion dollars. Our state has increased the number of embassies from 10 to 43 in Africa. While our state institutions, on the one hand, and our traders and investors on the other hand, make Türkiye the shining star of Africa, we think that our non-governmental organizations should be able to keep up with this pace, and with this thought, we leave permanent works that will best represent our country in Africa.

In addition to water wells, health services and orphanages, we build a wall against missionaries in Africa with our mosque projects and educational institutions inspired by Ottoman architecture, and we invite tribes that were forcibly converted to Christianity to Islam again. While Türkiye gains the admiration and appreciation of millions of people in Africa, it gains a magnificent soft-power. We export the faith and wisdom of Anatolia, not the system of exploitation, to Africa, which the West has colonized with its superstitious tricks.

In behalf of Çare Board
Mehmet Rıza Derindağ, PhD

İÇİNDEKİLER / CONTENTS



06

HEDEFLERİMİZE DOĞRU İLERLERKEN
MOVING TOWARDS OUR GOALS
Başkan'dan / From the President



50

UGANDA
Gönül Coğrafyamız / Our Geography
Of Heart



56

YETİMLERİN HAYATINI DEĞİŞTİREN
PROJE: İSAR
THE PROJECT THAT CHANGED ORPHANS'
LIVES: İSAR
Söyleşi / Interview



60

UGANDA'DA İSAR ÇARE KÜLLİYEMİZ AÇILDI
OUR İSAR ÇARE COMPLEX OPENED IN UGANDA
Dev Projeler / Giant Projects



68

NİL NEHRİNİN DOĞDUĞU YER
BIRTHPLACE OF THE NİLE RIVER
Duydunuz mu? / Did You Hear?

78 - Yetim Sponsorluğu

Orphan Sponsorship

Merak Ettikleriniz / Your Curiosities

82 - Suyun İnsan Vücuduna Faydaları

Benefits of Water to the Human Body

Öneri / Proposal

90 - Hatıralar
Memories

Gönüllülerimiz / Our Volunteers

94 - 2022 Basın Köşesi
2022 Press Corner

Basın Köşesi / Press Corner



84

ÜÇ YOLCULUK
THREE JOURNEYS
O Anlar / Those Moments



36

BÜYÜK UGANDA YETİM HANE VE CAMİ PROJESİ
GRAND ORPHANAGE AND MOSQUE PROJECT IN UGANDA!
Vesile Olduklarımız / What We Have Caused

VESİLEYİZ / MEANS - 2022



28

BİR KÖYE HAYAT PROJESİ VILLAGE LIFE PROJECT

Vesile Olduklarımız / What We Have Caused



42

SOSYAL MARKET ÜRÜNLERİMİZ YENİLENDİ!

OUR SOCIAL MARKET PRODUCTS RENEWED!

Vesile Olduklarımız / What We Have Caused



72

MERHMETİN AMENTÜSÜ CREED OF MERCY

Bir Bilene Sor / Ask Someone Who
Knows



76

KARABAĞ: AZERBAJCAN'IN ZAFERİ KARABAKH: VICTORY OF AZERBAIJAN

Gündem / Journal



92

GÖREMEYEN BİR ANNENİN SEVİNCİ THE JOY OF A MOTHER WHO CANNOT SEE

Gönüllülerimiz / Our Volunteers

care
derneği

İmtiyaz Sahibi / Concessionaire

Mehmet Südlü

Genel Yayın Yönetmeni

Editör in Chief

Dr. M. Rıza Derindağ

Editör / Editor

Fatih Çetinkaya

Yapım / Production

JUMP

istanbul

JUMP İSTANBUL REKLAM ORGANİZASYON

HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Tel: 0543 281 39 15

www.jumpistanbul.com

İngilizce Çeviri / Translation

Dr. M. Rıza Derindağ

Olgay Şerbetçioğlu

Kerem Şerbetçi

Tasarım / Design

Hüseyin Kütük

Baskı / Press

İletişim / Contact

Mahmutbey Mah. Halkalı Cad.

No:3/11 Bağcılar / İstanbul

+90 (212) 471 08 08

+90 (507) 594 08 08

www.care.org.tr

Vesileyiz Dergisi'nin içerik ve tasarımı Jump İstanbul tarafından yapılmış olup Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında eser olarak koruma altındadır. VESİLEYİZ Dergisi'nde yayımlanan yazı ve fotoğraflar yayma hakkı, VESİLEYİZ markası ve logosu Çare Derneği'ne aittir. Dergide yayımlanan yazılar, yazarların kişisel görüş, yorum ve tavsiyelerini içermektedir. Jump İstanbul yazılarda yer alan bilgi, görüş ve tavsiyeler nedeniyle doğabilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Mehmet Südlü

Çare Derneği Yönetim Kurulu Başkanı



HEDEFLERİMİZE DOĞRU İLERLERKEN

Her daim Kur'an'ın teşviki, Efendimiz (Aleyhissalatu vesselam)'ın tavsiyesi, alimlerimizin dersleri bizleri hayırda yarışanlardan olmamız için çalışmayı, gayret etmeyi salık veriyor. Bizler bu ulvi teşvik, bu kıymetli tavsiyeler çerçevesinde çalışanlardan olmayı Rab-bimizden niyaz ediyoruz. Çalışmalarımızda şu ilahi ihtarı hiç bir zaman unutmuyoruz:

“Sizi bize yaklaştıracak olan, ne ser-
vetiniz ne evlâtlarınızdır. Ama iman
edip dünya ve âhirete yararlı iş yapan-
lar başka, yaptıklarına karşılık onlara
kat kat fazlası mükâfat vardır ve onlar
köşklerde huzur ve güven içinde yaşa-
yacaklar.” (Sebe', 37)”

Hazret-i Ebûbekir (Radiyallâhu anh)
şöyle buyurmuştur:

“Dünya, mü'minlerin pazarı; gece ile
gündüz, sermayeleri; güzel ameller,
ticâret malları; cennet, kazançları; ce-
hennem de zararlarıdır.”

Bizler dünyayı ahiretin mezarı, ahiret
yolculuğumuzda ticaret için karlı paz-
arımız, hayatımızı sermayemiz, hayır

“Bu yolda 14 senedir yüzler-
ce su kuyusu açtık, ramazan
sofraları kurduk, kurban-
lar kestik, sağlık kampları
düzenledik, devletimiz bize
hedef gösterdiğinde o hedefe
kilitlendik.”

işlerimizi ebedi saadete götüren biletleri-
miz olarak görüyoruz. Veren el ile alan el
arasında köprü olurken de mazlum mil-
letlerin dertleriyle dertlenirken de kalbi-
miz Allah rızası için çarpıyor, gözlerimiz
ise ahirete odaklanıyor. Enes (Radiyal-
lâhu anh)'ın anlattığına göre Rasûlullah
(Sallâllâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyur-
muşlardır:

“Kıyâmet günü insanlar saf saf olurlar.
(Bir rivâyete göre; cennet ehli saf saf
olurlar.) Derken cehennem ehlinde bir
kişi cennet ehlinde birine rastlar ve:

–Ey filân! Hatırladın mı sen su istemiştin
de ben sana bir içimlik su vermişim? der
(ve bu sûretle şefaata ister). Mü'min de o
kimseye şefaata eder. (Cehennemlik olan
bir başka) kimse, cennetlik olan birinin
yanına varır ve ona:

–Hatırlıyor musun, sana birgün abdest
suyu vermişim? diyerek (şefaata ister. O
da hatırlar) ve ona şefaata eder. Yine ce-

hennemlik olanlardan biri, cennetlik
birisine:

–Ey filân! Beni şöyle şöyle bir işe gön-
derdiğin gün hatırlıyor musun? Ben
de o gün senin için gitmişim, der.
Cennetlik olan kimse de ona şefaata
eder.”

(İbn-i Mâce, Edeb, 8)

On dört sene evvel derneğimizi kurar-
ken hangi gayeye matuf koşturmaya
söz verdisek aynı ruh, aynı mana, aynı
irade ile yolumuza devam ediyoruz.
Boyumuzdan aşkın işlere muvaffak
olunca kendimizi koca çam ağacının
programını yüklenen çam çekirdeği
mesabesinden öte bir şey bilmiyoruz.
Ve her daim dediğimiz ilkemizi de-
ğiştirmiyoruz: “Biz sadece vesileyiz!”

Rasûlullah (Ssallâllâhu aleyhi ve sel-
lem) bir başka hadislerinde şöyle bu-
yuruyor:

“İnsanlardan öyleleri vardır ki, onlar
hayra anahtar, şerre de kilittirler. Öy-
leleri de vardır ki şerre anahtar, hay-
ra kilittirler. Allâh'ın, ellerine hayrın
anahtarlarını verdiği kimselere ne
mutlu! Allâh'ın, şerrin anahtarlarını
ellerine verdiği kimselere de yazıklar
olsun!” (İbn-i Mâce, Mukaddime, 19)

Bu prensiplerle hedeflerimize doğru



yürüyoruz. Nedir bu hedeflerimiz? Mesela bu sayımızı ayırdığımız Uganda'daki projelerimiz Afrika ve mazlum dünya coğrafyaları için örnek alınacak kalıcı eserlerdir. Uganda'da dernek olarak inşa ettiğimiz yetimhane, cami ve yurt projemiz Türkiyemizin de medar-ı iftihar kalıcı eserler olarak arz-ı endam etti. Külliyesimizin açılışında da ifade ettiğim gibi:

“Çare Derneği 2009 senesinde İslam alemi ve tüm insanlık için hayır seferberliğinde olmak üzere kurulmuştu. Derneğimizin gönüllüleri, bağışçıları ve dava arkadaşlarım rengi, milleti, devleti ne olursa olsun mağdur, mazlum ve musibettede kim varsa yanında olmayı karınca kudretince elimizden ne gelirse sunmayı gaye edinmiştir.”

İşte biz hayırda yarışmayı böyle anlıyoruz. Kıymetli Gönüllülerimiz: Neye çabalıyor, Niçin çalışıyoruz:

“Anadolu irfanını, Türkiyemizin diğer-gamlığını, insanımızın izzet ve şerefini şerefli ay yıldız al bayrağımızın gölgesinde insanlığın hizmetine sunmak için çalıştık çabaladık. Bu yolda 14 se-

nedir yüzlerce su kuyusu açtık, ramazan sofraları kurduk, kurbanlar kestik, sağlık kampları düzenledik, devletimiz bize hedef gösterdiğinde o hedefe kilitlendik, eğitim kurumları ile kalıcı eserler bıraktık.”

Değerli Bağışçılarımız

Efendimiz (asv) ilim kurumlarını, irfan meclislerini cennet bahçelerine benzetiyor. İşte, bizler de yeryüzünde cennet bahçeleri inşa etme gayretindeyiz. İrfan yuvalarının ihyası için çalışıyoruz. İlim meclisleri kurmak derdindeyiz.

Cenâb-ı Hak, Peygamber Efendimiz'e (asv) ilmin dışında herhangi bir şeyi kendisine artırması için dua etmesini emretmemiştir. Çünkü ilim bitip tükenmeyen bir hazinedir. Sadece sahibine değil başka insanlara ve hatta bütün canlılara da fayda verir. Hak ile batılı ayırmanın en önemli vasıtası ilimdir.

Rabbimiz

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
“De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” buyurmuyor mu?

Derneğimiz İslam âleminin yetim yavrularına sahip çıkmayı da onları en güzel şekilde yetiştirmeyi de kendisine gaye edinmiştir.

Bu güzelliklerin tüm İslam Alemini kapsamasını ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, böyle hayırlı işlerde Rabbimizin avn ve inayetini temenni ederiz.

İnşallah dernek olarak bundan sonraki kısa vadeli hedefimiz Uganda külliyesinin bir benzerini Çad, Kamerun ve Tanzanya'da inşa edeceğimiz eğitim komplekslerimiz olacak.

Biz bu hedeflere vesilelik boyutuyla ilerlerken inayeti Rabbimizden diliyoruz, sahabeti ve himmeti siz bağışçılarımızdan ümid ediyor ve gayret ile dertlenmeyi gönüllülerimizden bekliyoruz!

Allah'a emanet olunuz.



Mehmet Südlü

Chairman of the Board of the Çare Association



MOVING TOWARDS OUR GOALS

Dear Çare Volunteers, Dear Benevolent,

The encouragement of the Qur'an, the advice of our Prophet (pbuh), and the lessons of our scholars advise us to work and strive so that we can be among those who compete in goodness. We pray to our Lord to be among those who work within the framework of this sublime encouragement and valuable advice. We never forget the following divine warning in our work: *It is neither your wealth nor your children that will bring you closer to us. But those who believe and do good deeds in this world and the hereafter will be rewarded many times over for what they have done, and they will live in mansions in peace and security. (Sebe', 37)*

Hazrat Abu Bakr (Radiallahu anh) said:

"The world is the believers' market; night and day, their capital; good deeds, trade goods; Heaven, earnings; Hell is their harm."

We see the world as the hamlet of the

"We have drilled hundreds of water wells on this road for 14 years, set up Ramadan tables, slaughtered qurbans, organized health camps, and when our state set us a target, we focused on that target, and left permanent works with educational institutions."

hereafter, our profitable market for trade in our journey to the hereafter, our life as our capital, and our charitable works as our tickets to eternal happiness. While we are a bridge between the hand that gives and the hand that takes, our hearts beat for the sake of Allah and our eyes focus on the hereafter. According to what Anas (Radiallahu anh) narrated, the Messenger of Allah (pbuh) said:

"People will be pure on the Day of Judgment. (According to a narration, the people of Paradise will be pure.) Then a person from the people of Hell comes across someone from the people of Paradise and says:

–O so-and-so! Remember when you asked for water and I gave you a drink of water? says (and thus asks for intercession). A believer also intercedes for that person. (Another person from Hell) comes to a person who is in Paradise and says to him:

–Do you remember, I gave you water for wudu one day? (he asks for intercession. He also remembers) and intercedes for him. Again, one of those who are in hell said to someone who is in heaven:

–O blah! Do you remember the day you sent me on a job like this? I went for you that day too. says. And the one who is in Paradise will intercede for him." (Ibn-i Majah, Adab, 8)*

We continue on our way with the same spirit, the same meaning, and the same will that we promised to pursue for whatever purpose we promised when we founded our association fourteen years ago. When we succeed in works beyond our height, we do not know anything more than the pine core that is loaded with the program of the big pine tree. And we do not change our principle that we always say: "We are only the means."

The Messenger of Allah (pbuh) states the following in another hadith:

"There are some of the people who are keys to good and locks to evil. There are also those who are keys to evil and locks to good. Blessed are those to whom Allah has given the keys of



goodness! Woe to those whom Allah has given the keys to evil!" (Ibn Majah, Mukaddime, 19)*

We are walking towards our goals with these principles. What are these goals? For example, our projects in Uganda, for which we dedicate this issue, are permanent works that will be taken as an example for Africa and the oppressed world geographies. Our orphanage, mosque and dormitory project, which we built as an Association in Uganda, has been presented as permanent works of pride for our Türkiye. As I stated at the opening of our complex:

"The Çare was established in 2009 to mobilize charity for the Islamic world and all humanity. Our association's volunteers, donors, co-workers, regardless of their color, nationality, or state, aim to be by their side, to be by their side, and to offer whatever we can with the power of the ant."

This is how we understand competition in charity. Dear Volunteers: What are we striving for, Why are we striving: "We worked hard to put the wisdom

of Anatolia, the altruism of our hometown, the dignity and honor of our people, under the shade of our honorable crescent and star red flag, to the service of humanity. We have drilled hundreds of water wells on this road for 14 years, set up Ramadan tables, slaughtered qurbans, organized health camps, and when our state set us a target, we focused on that target, and left permanent works with educational institutions."

Dear Donors Our Prophet (pbuh) likens scientific institutions and knowledge assemblies to gardens of paradise. Here we strive to build gardens of paradise on earth. We are working for the revival of the Insha'Allah, our next short-term goal as an association will be our educational complexes in Chad, Cameroon and Tanzania, similar to our Uganda complex.

Allah Almighty did not order the Prophet to pray for anything other than knowledge to increase for him. Because knowledge is an inexhaustible treasure. It benefits not only its owner, but also other people and even all living things. The most important

means of distinguishing between right and wrong is science. Our Lord قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ "Say: Are those who know and those who do not know the same?" doesn't he command?

Our association aims to protect the orphans of the Islamic world and to raise them in the best way.

We pray to Almighty Allah that these beauties cover the entire Islamic world and be a means of good for humanity, and we are praying for the grace of our Lord in such auspicious works.





YETİM

2022 Yetim Faaliyetleri

Çare Derneği olarak, dünyanın dört bir yanındaki yetimhanelerde kalan çocuklarımızın eğitimi ve gelecekları için ellerinden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Yetim kardeşlerimizin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için çabalıyoruz.

Uganda Yetimhanesi mezunlarından Yasin örneği gösteriyor ki desteklerinizle yetimlerimizin geleceğe hazırlanmalarını sağlayabiliyoruz. Yasin, Türkiye’de aldığı eğitimler sayesinde kendini geliştirip hafızlık eğitimi olarak ülkesine dönmeyi hedefliyor.

Ayrıca Nijerya’da kiraladığımız iki katlı binada yaklaşık 50 yetim kardeşimize yeni bir yuva sağlamayı planlıyoruz. Bu yetimhanede onlara İslami eğitimlerinin yanı sıra hayata ve topluma hazırlayacak diğer eğitimleri de sağlayacağız.

Filistin’deki kardeşlerimize de yardımlarımız devam ediyor. Kurban Bayramı’nda bakımını üstlendiğimiz 40 yetim kardeşimize bayramlık hediye ettik ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 50 aileye gıda paketi ve et yardımı yaptık.

Çare Derneği olarak, siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle dünyanın dört bir yanındaki yetim kardeşlerimizin hayatlarına dokunmaya, onların gelecekları şekillendirmeye devam edeceğiz.



Çare Derneği Türkiye’nin en büyük ve en güvenilir bağış kurumları arasında yer almaktadır.

2022 Orphan Activities

We are trying to give our best support for the education and future of our children living in orphanages all over the world. We strive to help our orphans reach their goals.

The example of Yasin, a graduate of Uganda Orphanage, shows that with your support, we can help our orphans to be prepared for the future. Thanks to the trainings he received in Türkiye, Yasin aims to improve himself and return to his country by taking hafız training.

In addition, we are planning to provide a new home for approximately 50 orphaned brothers and sisters in the two-storey building we rented in Nigeria. In this orphanage, we will provide them with Islamic education as well as other education that will prepare them for life and society.

We continue to help our brothers and sisters in Palestine. During the Eid al-Adha, we gave gifts to 40 orphans who we took Çare of, and provided food packages and meat aid to 50 families who were determined to be in need.

As Çare Association, we will continue to touch the lives of our orphan brothers and sisters around the world and shape their futures with the support of you, our esteemed donors.

Yetimhanelerimizde Eğitim

Çare Derneği olarak dünyanın dört bir yanındaki yetimhanelerimizde kalan çocuklarımızın eğitimi ve geleceğine yönelik hedeflerine ulaşmaları için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam ediyoruz.

Öğrenme süreci boyunca onlara her türlü desteği vermeye çalıştık ve bu süreci başarıyla devam ettiriyoruz. Öğretmenleri tarafından verilen proje ödevlerinde de bu başarıyı gösterdi yetimlerimiz.

Coğrafya ve ekosistem hakkında verilen proje ödevlerini başarıyla tamamladılar. Bu başarı bizleri çok mutlu etti ve yetimlerimizin gelecekte de başarılı olmalarını dileyerek bu heyecanı sizinle paylaşmak istedik.



Barınmadan eğitime, sağlıktan gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz.



9 ülke 13 bölgede yüzlerce yetim çocuğun düzenli bakımını üstleniyoruz.



Education in Our Orphanages

We continue to provide all the support we can for the education of our children staying in our orphanages around the world and for them to reach their goals for their future.

We tried to give them all kinds of support throughout the learning process and we continue this process successfully. Our orphans showed this success in the project assignments given by their teachers.

They successfully completed their project assignments on geography and ecosystem. This success made us very happy and we wanted to share this excitement with you by wishing our orphans to be successful in the future as well.



We undertake the regular care of hundreds of orphans in 9 countries and 13 regions.

Yasin'den Yetimhane ve Memleketine Sılayırahim

Çare Derneği'nin Uganda Yetimhanesi mezunlarından Yasin, Türkiye'ye gelerek eğitim hayatına devam etti. Kendini geliştirmeye yönelik çalışmaları ve azmi ile Türkçeyi öğrenip neredeyse ana dili gibi kullanmaya başladı. Yasin, Isparta'da Mekke Hafız Okulu'nda yatılı olarak kalmaya başladı ve Türkçe eğitimi için TÖMER'den eğitim aldı. Eğitimini tamamlayıp ülkesine hizmet edecek başarılı bir insan olarak dönmek için sabırsızlanıyor. Çare Derneği olarak Yasin gibi başarılı öğrencilerimizin geleceğe hazırlanmaları için destek vermeye devam edeceğiz.

Yasin, Türkiye'de geçirdiği bir yıl boyunca hem akademik hem de sosyal açıdan büyük bir gelişme kaydetti. Yetimhanemizden mezun olduktan sonra Türkiye'ye gelerek, hafızlık eğitimi almaya başladı ve aynı zamanda Türkçe eğitimi de aldı. Azmi ve çalışmaları sayesinde kısa sürede Türkçe'yi neredeyse anadili gibi kullanmaya başladı. Bu sayede, Türkiye'de eğitim hayatına devam edebildi ve geleceğe umutla bakmaya devam ediyor. Çare Derneği olarak, Yasin gibi başarılı öğrencilerimizin hayallerine ulaşmaları için destek vermeye devam edeceğiz.

En temel amacımız yetim çocuklarımızın diğer çocuklar gibi eşit seviyede eğitim alabilmesidir.



From Yasin to the Orphanage and Hometown

Yasin, a graduate of Çare Association's Uganda Orphanage, came to Türkiye and continued his education. He started to learn Turkish and use it almost like her mother tongue, with her efforts to improve himself and his determination. Yasin started to stay in Mecca Hafız School in Isparta as a boarder and took education from TÖMER for Turkish education. He can't wait to complete his education and return as a successful person to serve his country. As Çare Association, we will continue to support our successful students like Yasin to prepare for their future.

Our primary goal is to ensure that our orphaned children can receive education at the same level as other children.

Yasin made great progress both academically and socially during his year in Türkiye. After graduating from our orphanage, he came to Türkiye and started to take hafız training and also took Turkish lessons. Thanks to his determination and work, he started to use Turkish almost like his mother tongue in a short time. Thanks to this, he was able to continue his education life in Türkiye and continues to look to the future with hope. As Çare Association, we will continue to support our successful students like Yasin to achieve their dreams.

Nijerya Yetimhanesi



Çare Derneği, Nijerya'nın Kano eyaletindeki yetim kardeşlerimiz için bir yetimhane açmayı hedefliyor. Bu yetimhanenin kurulması için gerekli olan tadilat ve tefrişat çalışmaları hızla devam etmektedir. Yetimlerimiz, İslami eğitimlerinin yanı sıra, hayata ve topluma hazırlayacak diğer eğitimleri de bu yetimhanede alacaklar.

Özellikle, yetimlerimizin hafızlık eğitimini alması birinci önceliğimizdir. Bu nedenle yetimhanemizde bir hafızlık sınıfı olacak ve öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerim'i ezberleyecekler. Ayrıca, İslam'ın temel dini bilgileri de verilecek ve bu sayede öğrencilerimiz dini bilgileri konusunda donanımlı hale gelecekler.

Ancak, sadece dini eğitimlerle yetinmeyeceğiz. Yetimlerimizi hayata ve topluma hazırlayacak diğer eğitimleri de sağlayacağız. Öncelikle, okuma ve yazma eğitimi alacaklar. Ayrıca matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında dersler alacaklar. Bu sayede öğrencilerimiz akademik açıdan da donanımlı hale gelecekler.



Bunun yanı sıra, yetimlerimizin kişisel gelişimlerine de önem vereceğiz. Psikolojik danışmanlık hizmetlerimiz sayesinde, öğrencilerimizin psikolojik sağlığı korunacak ve geliştirilecek. Ayrıca, sosyal etkinlikler ve spor faaliyetleri ile öğrencilerimizin sosyal becerileri de geliştirilecek.

Sonuç olarak, Çare Derneği olarak Nijerya'daki yetim kardeşlerimize hem dini hem de akademik eğitimler sağlayarak hayata hazırlamayı hedefliyoruz. Bu yetimhanenin açılması sayesinde, onların hayatlarında olumlu bir etki yaratmayı umuyoruz.



Nigeria Orphanage

The Çare Association aims to open an orphanage for our orphans in the Nigerian state of Kano. The renovation and furnishing works necessary for the establishment of this orphanage are continuing rapidly. In addition to their Islamic education, our orphans will receive other education that will prepare them for life and society in this orphanage.

In particular, it is our first priority for our orphans to receive hafiz training. For this reason, there will be a memory class in our orphanage and our students will memorize the Quran. In addition, basic religious knowledge of Islam will also be given, so that our students will be equipped with their religious knowledge.

However, we will not be content with only religious education. We will also provide other trainings that will prepare our orphans for life and society. First, they will receive training in reading and writing. They will also take courses in math, science and social sciences. In this way, our students will be equipped academically.

In addition, we will give importance to the personal development of our orphans. Thanks to our psychological counseling services, the psychological health of our students will be protected and improved. In addition, social skills of our students will be developed through social activities and sports activities.

As a result, we aim to prepare our orphans in Nigeria for life by providing both religious and academic education. Through the opening of this orphanage, we hope to make a positive impact in their lives.



Filistin, Gazze'de Bayramlık ve Gıda Dağıtımları

Filistin'deki kardeşlerimize yapılan yardımlarımız sürüyor. Kurban Bayramı'nda bakımını üstlendiğimiz yetim kardeşlerimize bayramlık hediye ettik. Ayrıca ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 50 aileye gıda paketi ve et yardımı yapıldı.

Çare Derneği olarak yetim kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Yapılan yardımların yanı sıra öğrenimleri için gerekli desteği sağlayarak onların geleceğine yönelik hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Eid Clothes and Food Delivery in Palestine, Gaza

Our aid to our brothers in Palestine continues. We gave a holiday gift to our orphan brothers who we took care of during the Eid al-Adha. In addition, food packages and meat aid were given to 50 families determined to be in need.

Çare Association will continue to work for our orphan brothers. In addition to the aids, we aim to contribute to their future goals by providing the necessary support for their education.





KURBAN

2022 Kurban Yolculuğu

Çare Derneği olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye dahil 14 ülkede kurban faaliyetleri gerçekleştirdik. "Paylaş ki çoğalsın!" sloganıyla, 25 bölgede bulunduk ve faaliyetlerimizle umut olduk. Kesimi yapılan kurban etlerini yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdık. Mazlum ve yoksul coğrafyalara umut olmak için çalıştık.



📍 Afganistan



📍 Arakan



📍 Burkina Faso

2022 Qurban Journey

Çare Association carried out sacrifice activities in 14 countries, including Türkiye, this year, as every year. We have been in 25 regions with the slogan of Share so that it will increase and we have become hope with our activities. We delivered the slaughtered qurban meat to approximately 1 million people in need. We worked to be hope for the oppressed and poor geographies.



14 ülke 25 bölgede bulunduk.



Mazlum ve yoksul coğrafyalara umut olmak için çalıştık.

Kurban Faaliyetlerinde Öncü Olduk

2009 yılından bu yana her kurban döneminde “Kurbanını Seyret” sloganı ile yola çıkarak, tüm organizasyonlarda vekaleti alınan kurbanların kesim görüntülerini yüzbinlerce insana ulaştırdık. Bu atılım ile ilk zamanlarda sahadan gelen görüntüleri tek tek e-posta yolu ile hissedarlara ulaştırırken, daha sonrasında çeşitli iletişim araçlarını kullandık. Temel amacımız, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen hissedarlara hizmet etmektir. Ayrıca bu konuda aracı olan kurumlara olan güveni de kuvvetlendirmektir. Tüm süreci şeffaflığı ile bağışçılarımıza ulaştırarak, güven ortamı ve şeffaflık çok güzel meyveler verdi.

Dernek Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Rıza Derindağ, derneğin kurban faaliyetleri hakkında şunları dile getirdi:

“13 senedir Anadolu’dan İslam alemine uzanan bir Çare olmaya gayret ediyoruz. Bu sene de elhamdulillah Afrika’dan Uzak Doğu’ya, Arakan’a, Pakistan’a ve Moro’ya kadar farklı bölgelerde bulunduk. Farklı iklim ve kültürlerde bize vekalet verdiğiniz kurbanlarınızı İslami esaslara uygun olarak kestik. Kurbanlıkları bulunduğu bölgelerin en muhtaç mahallerinde/bölgelerinde yaşayan insanlara ulaştırdık.

Kesim videolarını da daha bayram bitmeden sizlere iletтік. Cenab-ı Hakk’a hamd u senalar olsun ki bir kurbanı daha sizlerin destekleri ile tamamladık. Aynı zamanda mesuliyet bilinci ve gönüllülerimizin gayretleri ile yerine getirdik. Çare Derneği bu kurbanı da bağışçıları için Allah’a yakınlığa, İslam alemi için ümmetin birliğine, mazlumlar için sahabete vesile kıldı. Bayram, Çare oldu birliğe, beraberliğe, sevince ve kardeşliğe... Çare de bayram oldu mazluma, yetime, kimsesize ve mülteciye... Teşekkürler Türkiye!”

We Pioneered in Qurban Activities

Starting out with the slogan “Watch Your Qurbani” in every sacrificial period since 2009, we have delivered to hundreds of thousands of people the slaughter images of the Qurbanis, whose power of attorney is taken in all organizations. With this breakthrough, we initially sent the images from the field to the shareholders one by one via e-mail, and then we used various communication tools. Our main purpose was to serve the shareholders who want to fulfill the sacrifice. It was also to strengthen the trust in the institutions that act as intermediaries in this regard. By conveying the whole process to our donors with transparency, the environment of trust and transparency gave very good fruits.

Association Vice President Dr. Mehmet Rıza Derindağ expressed the following about the sacrificial activities of the association:

“For 13 years, we have been striving to be a solution that extends from Anatolia to the Islamic world. Alhamdulillah this year, we have been to different regions from Africa to the Far East, Arakan, Pakistan and Moro. We slaughtered your qurbans that you gave us power of attorney in different climates and cultures in accordance with Islamic principles. We delivered the qurbans to the people living in the most needy areas/regions of the regions we are in. We sent you the cutting videos before the end of the holiday.

Praise be to Allah Almighty that we have completed another sacrifice with your support. At the same time, we did it with the awareness of responsibility and the efforts of our volunteers. The Çare Association made this sacrifice a means of closeness to Allah for its donors, unity of the ummah for the Islamic world, and companionship for the oppressed. Eid became the remedy for unity, togetherness, joy and brotherhood... And the cure was a feast for the oppressed, the orphan, the orphan, and the refugee... Thank you Türkiye!”



Güven Ortamı Meyvelerini Verdi

Çare Derneği, on üç yıl içerisinde referans ve güvenle büyüyen bir aile oldu. Diğer kurum ve bağışçıların da kalplerine dokundu. Kurban ibadetlerinin gönül rahatlığı ile yerine getirildiği bir güven ortamına vesile olduk.

Yılların verdiği tecrübe ve emin ellerle oluşturduğumuz bu güven ortamını gururla koruyoruz. Şimdiye kadar bağımsız ya da yasal olarak gerçekleştirilen tüm denetimlerde herhangi bir usulsüzlüğe mahal vermedik.



Kurban ibadetlerinin gönül rahatlığı ile yerine getirildiği bir güven ortamına vesile olduk.

Confidence Has Given its Fruits

Çare Association has become a family that has grown with reference and confidence in thirteen years. He touched the hearts of other institutions and donors as well. We have been instrumental in an environment of trust where sacrifices are carried out with peace of mind.

We proudly protect this environment of trust that we have created with years of experience and confident hands. So far, we have not caused any irregularities in all of our independent or legal audits.



We have been instrumental in an environment of trust where sacrifices are carried out with peace of mind.



Bayramlıklar Hediye Ettik

Kurban Bayramı'nda yolumuzu gözleyen minikleri de unutmadık. Yetimhanelerimiz ve kurban kesimi yapılan bölgelerdeki çocuklara bayramlık hediye ettik.

2022 yılı kurban yolculuğumuzda bizi destekleyen tüm gönüllü ve bağışçılarımıza yürekten teşekkür ederiz.

“Biz sadece vesileyiz.”

Eid Gifts

We did not forget the little ones who watched our way during Eid al-Adha. We gave holiday gifts to children in our orphanages and regions where sacrifices were made.

We would like to thank all our volunteers and donors who supported us in our 2022 sacrifice journey.

“We are only the means.”



📍 Tanzania



📍 Uganda



📍 Kenya



📍 Yemen



📍 Afganistan



📍 Bangladeş

RAMAZAN

2022 Ramazan Faaliyetleri

Çare Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayına özel yardım faaliyetlerini gerçekleştirdi. Ülkemizin yanı sıra yurt dışında da birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldı.

Ankara'da, Elazığ'da, Denizli'de ve yurt dışında da Filipinler'de, Afganistan'da, Filistin'de ve Suriye'deki kamplarda gerçekleştirilen faaliyetlerle binlerce kişiye gıda paketi, kumanya, nakdi yardım ve iftar yemeği verildi.

Yardım faaliyetlerinde dezavantajlı ailelere öncelik tanınarak, yetim, dul, engelli ve işsiz aileler desteklendi. Çare Derneği, yaptığı yardımlar için sadece vesile olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı bağışçılarına teşekkür etti.

→ Zekât yardımları zor durumdaki ailelere çare oldu.

→ Ramazan ayında binlerce kişiye ulaşıldı.

2022 Ramadan Activities

Çare Association carried out special aid activities for the month of Ramadan this year, as it does every year.

A helping hand has been extended to the needy in many countries abroad as well as in our country. Food packages, rations, cash aid and fast-breaking meals were given to thousands of people with the activities carried out in Ankara, Elazığ, Denizli and abroad in the camps in the Philippines, Afghanistan, Palestine and Syria.

Disadvantaged families were given priority in aid activities and orphaned, widowed, disabled and unemployed families were supported. The Çare Association thanked its donors for their support, stating that they were only an occasion for their help.

→ Zakat aid was a remedy for families in distress.

→ Thousands were reached during Ramadan.

Ankara'da Ramazan Yardımları

Çare Derneği, Ramazan ayında Ankara'nın Pursaklar, Altındağ ve Keçiören ilçelerinin 20 farklı noktasında bulundu.

Hizmet verdiğimiz bu bölgelerde takibini yaptığımız aileler arasından 90 aileye ulaştık ve onlara gıda paketleri ve diğer ihtiyaçları için alışveriş kartı ve nakit yardımı sağladık.

Çare Derneği olarak, sosyal sorumluluk projelerimizle toplumun daha güçlü bir hale gelmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

Ramadan Aid in Ankara

Çare Association was present at 20 different locations in Ankara's Pursaklar, Altındağ and Keçiören districts during Ramadan.

We reached 90 families, and we provided them with shopping cards and cash assistance for food packages and other needs.

As Çare Association, we will continue to contribute to making the society stronger with our social responsibility projects.



Elâzığ'da Ramazan Yardımları

Çare Derneği, Ramazan ayında Elazığ'da gerçekleştirdiği faaliyetlerinde 162 aileye yardım eli uzattı.

Dernek, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak düzenlediği kermes ve bağış kampanyasıyla daha fazla insana ulaşmayı hedefledi. Bu kampanya kapsamında toplanan bağışlar, ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda, giyim ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldı. Dernek bu sayede, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyası kapsamında da yardımda bulunmuş oldu.

Çare Derneği'nin Elazığ'daki faaliyetleri, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere umut vererek, onların hayatlarında fark yaratmaya devam ediyor.



Ramadan Aid in Elazig

Çare Association extended a helping hand to 162 families in its activities in Elazig during Ramadan.

The association aimed to reach more people with the charity bazaar and donation campaign it organized for families in need in the region. The donations collected within the scope of this campaign were used to meet the

basic food, clothing and shelter needs of families in need. In this way, the association also provided assistance within the scope of the "We are enough for one another, Türkiye" campaign launched by the Presidency.

The activities of Çare Association in Elazig continue to make a difference in their lives by giving hope to families in need in the region.



Denizli'de Ramazan Yardımları

Çare Derneği, Denizli'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz kumanya dağıtımlarıyla bugüne kadar yaklaşık kırk aileye destek olduk. Bu yardımlarımızı sürdürerek, daha fazla aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca, çevre ilçelerde de yardım faaliyetlerimizi sürdürmeyi planlıyoruz.

Çare Derneği olarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz.

Ramadan Aids in Denizli

Çare Association continues to lend a helping hand to families in need in Denizli.

We have supported nearly forty families with food distributions in Merkezefendi and Pamukkale districts. By continuing this aid, we aim to reach more families. In addition, we plan to continue our aid activities in the surrounding districts.

As Çare Association, we will continue to be with families in need.



Afganistan'da Ramazan Yardımları

Çare Derneği, Afganistan'da geçici Taliban hükümeti ile yönetilen birçok bölgede insanlar açlıkla karşı karşıya kalmış durumda olduğunu göz önünde bulundurarak yardım faaliyetlerinde bulundu. İyilik Treni'nin 4. Seferi'ne dahil olan Çare Derneği, iki vagon gıda kolisi ve un yardımını trene yükledi ve yaklaşık 1.000 aileye bu noktada da destek oldu.

Ramadan Aid in Afghanistan

The Çare Association carried out relief activities considering that many regions in Afghanistan ruled by the temporary Taliban government were facing hunger. The Çare Association, which was included in the 4th Expedition of the Goodness Train, loaded two wagons of food parcels and flour aid on the train and supported approximately 1,000 families at this point as well.





Filistin'de Ramazan Yardımları

Çare Derneği, Gazze temsilciliği olarak Ramazan ayında bölgedeki insanlara yardımlarımızı arttırdık. Bu sene Ramazan ayı boyunca, farklı noktalarda iftar yemekleri düzenledik. Ayrıca, otuz yetim kardeşimizin ailesine zekât ve sadakalarınızla nakdi yardımda bulunarak, ailelerin Ramazan ayını daha rahat geçirmelerini sağladık.

Çare Derneği olarak, her yıl olduğu gibi bu sene de bölgedeki insanların yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi olanlara yardım etmek, onların hayatına dokunmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır.

Palestine Ramadan Aid

Representation of the Çare Association in Gaza, we have increased our assistance to the people in the region during the month of Ramadan. Throughout this year's Ramadan, we organized iftar meals at different locations. Additionally, through your zakat and charitable donations, we provided financial aid to the families of thirty orphaned siblings, enabling them to have a more comfortable Ramadan.

Çare Association continues to stand by the people in the region, just as we do every year. Assisting those in need and making a positive impact in their lives brings us great joy and fulfillment.



Sefire Siccü Kampında İftar

Çare Derneği, Suriye'nin Azez kentinde bulunan Sefire Siccü kampında Ramazan ayının bereketini, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulayan bir iftar organizasyonu düzenledi. Kampta kalan muhacir kardeşlerimize, sadece yardım etmekle kalmayıp, onların sıcak sofralarına katılıp, onlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık. İhtiyaçlarının tespiti yapılarak, gerekli yardımların sağlanması için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

Ayrıca, çocuklar için özel etkinlikler düzenleyerek, onların gülümsemelerini sağladık. Düzenlenen iftar yemeğiyle kamptaki ihtiyaç sahibi ailelerden 900 kişiyi ağırlayarak, onlara bir nebze olsun umut verdik ve hayatlarına dokunduk.



Iftar at Sefire Siccü Camp

Çare Association organized an iftar at the Sefire Siccü camp in Azez, Syria, emphasizing the blessings of the month of Ramadan and the importance of cooperation and solidarity. We had the happiness of not only helping our immigrant brothers and sisters staying in the camp, but also participating in their warm tables and being with them. We have mobilized all our means to identify their needs and provide the necessary assistance. In addition, we organized special events for children and made them smile. We hosted 900 people from needy families in the camp with the fast-breaking dinner, giving them some hope and touching their lives.

Nijerya'da Ramazan Yardımları

Çare Derneği, Nijerya'da Ramazan ayı boyunca çalışma arkadaşlarının da desteğiyle her gün iftar yemeği vererek toplamda 15,000 kişiye yardım etti. Ayrıca, 9 su kuyusu açtılar, 250 civarında mealli Kur'an-ı Kerim'i mescitlerdeki imamlara ulaştırdılar ve 950 kişiye bayramlık hediye ettiler.

Nijerya faaliyetlerini organize eden ekip, insanların mutluluğuna şahit olduklarını ve bu ramazan bereketinden pay aldıklarını söyledi.



Ramadan Aid in Nigeria

Çare Association helped 15,000 people in total by giving fast-breaking meals every day with the support of their colleagues during Ramadan in Nigeria. In addition, they drilled 9 water wells, delivered around 250 Qur'an with translations to the imams in the mosques, and gave 950 people as Eid gifts. The team that organized the Nigerian activities said that they witnessed the happiness of people and that they had a share of the blessings of this Ramadan.



WATER WELL

SU KUYUSU

2022 Su Kuyusu

Çare Derneği olarak Afrika genelinde su kıtlığı çeken bölgelere su kuyuları açıyoruz. Faaliyetlerimizle buradaki insanların yaşam koşullarını önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyoruz. 2022 yılında toplamda 75 su kuyusu açtık. Kenya'da 5 kuyu, Nijerya'da 13 kuyu, Uganda'da 1 kuyu, Kamerun'da 1 kuyu ve Çad'da 55 kuyu olmak üzere toplamda 75 su kuyusu açtık. Bir nebze de olsa bu bölgelerde yaşayan insanların susuzluk sorununu hafifletmeye çalıştık.



2022 Water Well

We are opening water wells to the regions suffering from water scarcity throughout Africa. With our activities, we aim to significantly improve the living conditions of the people here. In 2022, we opened a total of 75 water wells. In Kenya, 5 wells, in Nigeria, 13 wells, in Uganda, 1 well, in Cameroon, 1 well, and in Chad, 55 wells, a total of 75 water wells were opened. We tried to alleviate the water scarcity problem of the people living in these regions to some extent.



2022 yılında toplamda 75 su kuyusu açtık



In 2022, we opened a total of 75 water wells.

Sondaj Makinemizin Faaliyetlerimize Katkısı

2022 yılında kullanılan sondaj makinemiz, su kuyusu projelerimizde büyük bir avantaj sağladı. Ayrıca faaliyetlerimize de olumlu katkılar sundu. Açılan 34 su kuyusu, yaşamsal öneme sahip temiz su kaynaklarının erişilebilirliğini artırdı. Bölgedeki insanların yaşamlarında önemli bir fark yarattı.

Sondaj makinesi sayesinde, daha hızlı ve etkin bir şekilde su kuyusu açma süreçlerini gerçekleştirip projelerimizi hızlandırdık. Bu sayede, daha fazla insana kısa sürede temiz su sağlamayı başardık. Ayrıca, sondaj makinesinin teknolojik gelişmişliği sayesinde, zorlu arazi koşullarında dahi su kaynaklarına ulaşabildik. Gelecekteki su kuyuları projelerinde de bu teknolojik imkanları kullanmayı hedefliyoruz. Bu sayede daha fazla insanın temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamaya ve yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz.

Contribution of Our Drilling Machine to Our Activities

The drilling machine used in 2022 provided a great advantage in our water well projects. It also provided positive contributions to our activities. The 34 water wells opened increased the accessibility of vital clean water sources. It made a significant difference in the lives of people in the region.

Thanks to the drilling machine, we were able to carry out water well opening processes faster and more efficiently and speed up our projects. In this way, we managed to provide clean water to more people in a short time. Also, thanks to the technological advancement of the drilling machine, we were able to reach water sources even in challenging terrain conditions. We aim to use these technological facilities in future water well projects. In this way, we will continue to provide access to clean and healthy water for more people and improve their quality of life.





Bir Köye Hayat Projesi

“Bir Köye Hayat Projesi”, Afrika’daki suya erişim sorunlarını çözenin ötesinde, bir köyün genel yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefleyen kapsamlı bir girişimdir. Proje, Osmanlı geleneğini sürdürerek, çok amaçlı komplekslerin inşası yoluyla bir köye sadece su kuyusu değil, yaşamın birçok alanında gelişme imkanı sağlar.

Projenin Bileşenleri

- 1. Derin Sondajlı Su Kuyuları:** Proje kapsamında, daha derin sondajlarla daha uzun ömürlü su kuyuları açılır. Elde edilen su, kapalı bir yapıda bulunan depo içerisinde muhafaza edilerek köyün hizmetine sunulur. Bu adım, suya erişimin sadece mümkün kılınmasının ötesinde, sürekli ve güvenilir bir su kaynağı sağlar.
- 2. Su Deposu:** Çıkarılan su, güvenli ve kapalı bir yapı içerisindeki su depolarında saklanır. Bu, suyun güvenli bir şekilde dağıtılmasını sağlar.
- 3. Şadırvan Yapımı:** Cami yakınına çok çeşmeli bir şadırvan inşa ederek, temiz suya kolay erişim sağlar.
- 4. Mescit İnşası:** Mescitlerin inşası veya tadilatı, dini uygulamaların teşvik edilmesine yardımcı olur ve topluluk bireylerinin sosyal ve dini bağları güçlendirir.
- 5. Çeşme Noktaları:** Kuyudan çıkan su, köyün içindeki belirli noktalara borularla aktarılır. Bu, ailelerin su ihtiyaçlarını evlerine daha yakın yerlerde karşılamalarını sağlar.
- 6. WC ve Duş Kabinleri:** Köy halkının ihtiyaçlarına uygun tuvaletler ve duş kabinleri inşa edilir. Bu, temizlik ve hijyen koşullarını iyileştirir ve sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olur.

Projenin Maliyeti ve Katılım Şekilleri

Bir Köye Hayat Projesi’ne genel katılım için bir hisse 2.500 TL olarak belirlenmiştir. Projenin ilk aşaması, Derin Sondaj Su Kuyusu, Su Deposu ve Şadırvan’ı içerir ve bu aşamanın toplam maliyeti 14.100 USD olup 2.350 USD tutarında 6 hisse ile karşılanabilir.

Projenin ikinci aşamasında ise Mescit, Çeşme Noktaları, WC ve Duş Kabini bulunmaktadır ve bu aşamanın toplam maliyeti 25.000 USD’dir (Yaklaşık 700.000 TL). Bu maliyet, 2.500 TL’lik 280 hisse ile karşılanabilmektedir.



Life to a Village Project

The “Village Life Project” is a comprehensive initiative aimed at improving the overall living standards of a village beyond solving water access issues in Africa. Continuing the tradition of the Ottoman State, the project provides the opportunity for development in various aspects of life through the construction of multipurpose complexes, not just a water well.

Components of the Project

- 1. Deep-Drilled Water Wells:** As part of the project, longer-lasting water wells are drilled through deeper excavations. The extracted water is preserved in a closed structure and made available to the village. This step not only enables access to water but also provides a continuous and reliable water source.
- 2. Water Reservoir:** The extracted water is stored in secure and enclosed water reservoirs. This ensures the safe distribution of water.
- 3. Construction of Fountain (Şadırvan):** A multi-faucet fountain is constructed near the mosque to facilitate easy access to clean water.
- 4. Construction of a Small Mosque (Masjeed):** Building or renovating mosques helps promote religious practices and strengthens social and religious bonds among community members.
- 5. Water Dispensing Points:** The water from the well is transported through pipes to specific points within the village. This allows families to meet their water needs closer to their homes.
- 6. Toilet and Shower Cabins:** Toilets and shower cabins are constructed to meet the needs of the village residents. This improves cleanliness and hygiene conditions and helps prevent health issues.

Project Costs and Participation Methods

The general participation fee for the Village Life Project is set at 2,500 Turkish Lira (TRY).

The first phase of the project includes the Deep-Drilled Water Well, Water Reservoir, and Fountain, with a total cost of 14,100 USD, which can be covered by 6 shares of 2,350 USD each.

The second phase of the project includes the Small Mosque, Water Dispensing Points, Toilets, and Shower Cabins, with a total cost of 25,000 USD (approximately 700,000 TRY). This cost can be covered by 280 shares of 2,500 TRY each.



ACİL YARDIM

2022 ACİL YARDIM

Çare Derneği olarak, yurt içi ve yurt dışında birçok alanda ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyoruz.

Azez'de iç savaş nedeniyle kamplara sığınan insanlar, Cox's Bazar'da kalan Arakanlılar ve Filipinler'de yaşayan kasırga mağdurları gibi birçok farklı bölgedeki insanların acil ihtiyaçlarına cevap veriyoruz.

Gıda, barınma, temizlik, hijyen ve eğitim gibi farklı alanlarda yardımda bulunarak, bu insanların hayat koşullarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi, bu zor zamanlarda da yardıma ihtiyacı olan insanların yanında olmaya devam edeceğiz.



→ “Zor zamanlarda da yardıma ihtiyacı olan insanların yanında olmaya devam edeceğiz.”



Çare Derneği Türkiye'nin en büyük ve en güvenilir bağış kurumları arasında yer almaktadır.

2022 EMERGENCY ASSISTANCE

We continue to help those in need in many areas, both at home and abroad.

We respond to the urgent needs of people in many different regions, such as people who took refuge in camps due to the civil war in Azez, Rohingyas staying in Cox's Bazar, and hurricane victims in the Philippines.

We are trying to improve the living conditions of these people by helping in different areas such as food, shelter, cleaning, hygiene and education. As always, we will continue to be there for people who need help in these difficult times.

Azez'e Milyonlarca Ekmek için 3 Tır Un Yardımı

Azez'de iç savaş nedeniyle kamplara sığınan insanlar açlıkla mücadele ediyor. Bölgede bulunan bazı fırınlar, un bulunamadığı için kapalı durumda. Çare Derneği olarak buradaki fırınları yeniden aktif hale getirmek istedik.

Oradaki kardeşlerimize ücretsiz ekmek ulaştırabilmek adına un kampanyası başlattık. Azez'deki faaliyeti duran fırınlar için toplamda 3 tır un yardımında bulunduk. Fırınlara bağışlanan unlarla Azez halkı hiçbir ücret ödmeden ekmeğe ulaşacak. Mağdur halk tahmini olarak 1 milyon 500 bin civarında ekmekten istifade edecek.



3 Trucks of Flour Aid to Azez for Millions of Bread

People who took shelter in camps due to the civil war in Azez are struggling with hunger. Some bakeries in the region are closed due to lack of flour. As Çare Association, we wanted to reactivate the bakeries here. We started a flour campaign in order to deliver free bread to our brothers there. We have donated 3 trucks of flour in total for the bakeries in Azez whose operations have stopped. With the flour donated to the bakeries, the people of Azez will have access to bread at no cost. The aggrieved people will benefit from an estimated 1 million 500 thousand breads.

Cox's Bazar'da 130 Aileye Yardım

Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz haftalarda Cox's Bazar için destek çağrısında bulundu. Kamplarda kalan Arakanlıların beslenme, barınak ve temizlik sıkıntıları devam ediyor. Çare Derneği halihazırda bölgede bulunan yetimlerin bir kısmına ailelerin yanında destek veriyor.

Yetim Sponsorluğu ile bölgedeki yetimlerin düzenli olarak yardım ediyoruz. Bu yardımlarla eğitim, barınma, gıda ve sağlık gibi alanlarda ihtiyaçlarına destekte bulunuyoruz. Rutin olarak gerçekleşen bu yardımların yanı sıra diğer ihtiyaç sahiplerine de peyderpey destekte bulunuyoruz. Geçtiğimiz hafta 130 aileye gıda paketi dağıtımını gerçekleştirdik. Dağıtımın yapıldığı aileler arasında ağırlıklı olarak dul ve yetim aileler bulunuyor.

Helping 130 Families at Cox's Bazar

The United Nations has called for support for Cox's Bazar in recent weeks. The Rohingya people staying in the camps continue to suffer from food, shelter and sanitation problems. Çare Association currently supports some of the orphans in the region with their families. With the Orphan Sponsorship, we regularly help orphans in the region. With these aids, we support their needs in areas such as education, shelter, food and health. In addition to these routine aids, we also provide step-by-step support to other people in need. Last week, we distributed food packages to 130 families. Among the families where the distribution is made, there are mainly widowed and orphan families.

Filipinler’de Kasırga: Ailelere ve Yetimhanemiz Yetimlerine Yardım

Filipinler’in Zamboanga şehrinde geçtiğimiz günlerde yaşanan Paeng kasırgası, bölge halkını önemli ölçüde etkiledi. Bölgede, tayfun nedeniyle çok sayıda ev ve işyeri de zarar gördü. Çare Derneği olarak hayati ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere yardım etmek için hızlıca bölgeye intikal ettik. Ailelerin iki haftalık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla pirinç, yağ, makarna gibi gıda malzemeleri dağıttık.

Ayrıca sabun, şampuan gibi hijyen malzemeleri de dağıtarak zor durumdaki halkın yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefledik. Faaliyetimiz sırasında bölgede bulunan ve selden etkilenen yetimhanemize de yardım ettik.

Orada yaşayan çocuklar için gıda malzemesi ve hijyen malzemeleri dağıttık. Çare Derneği olarak bu tür afetlerin etkisini en aza indirmeye gayret ediyoruz. Bu minval üzere afetzedelerin hayat koşullarını iyileştirmeyi ve yardıma ihtiyaç duyanlara el uzatmayı sürdüreceğiz.

Her zaman olduğu gibi bu zor zamanlarda da yardıma ihtiyacı olan insanların yanında olmaya devam edeceğiz.



Hurricane in the Philippines: Helping Families and Our Orphans

The recent hurricane Paeng in the city of Zamboanga, Philippines has affected the people of the region significantly. Many homes and businesses were also damaged in the region due to the typhoon. We quickly moved to the region to help families who had difficulty meeting their vital needs.

We distributed food materials such as rice, oil and pasta to meet the needs of families for two weeks. We also aimed to improve the living conditions of the people in distress by distributing hygiene materials such as soap and shampoo. During our activity, we also helped our orphanage in the region, which was affected by the flood. We distributed food and hygiene materials for the children living there.

We strive to minimize the impact of such disasters. In this way, we will continue to improve the living conditions of the disaster victims and extend a hand to those who need help. As always, we will continue to be there for people who need help in these difficult times.





TEBESSÜME VESİLE OL

Yetim Sponsorluğu ile bir yetimin ihtiyaçlarını karşılayabilir, eğitim almasına destek olabilirsiniz.

AYLIK SPONSORLUK BEDELİ

200 TL

0212 471 08 08 | care.org.tr



KALICI ESER

Afrika'da Hayata Dokunuyoruz

Uganda Çare Eğitim Kompleksi

Afrika kıtasında, özellikle de yetim çocukların geleceğe dair umutlarını tüketen elverişsiz geçim şartlarına rağmen, umutları yeşertmek için somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Uganda'nın başkenti Kampala'da inşa edilen Eğitim Külliyesi, 500 çocuğun hizmetine sunuluyor. 300 yetim de bu külliye de barınıyor. Külliye içinde, Isar Uluslararası İlköğretim Okulu, İslam Medresesi, Isar Cami-i Şerifi, Misafırhane ve Yemekhane de bulunuyor.

Eğitim Külliyesi, yetim çocukların eğitim alabileceği ve barınabileceği bir yer olarak tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra, öğrencilere hem temel dersler hem de el sanatları gibi beceriler kazandıracak bir müfredat sunulmaktadır. İlköğretim okulu, öğrencilere temel okur-yazarlık becerileri öğretmekle kalmaz, aynı zamanda bilim, matematik ve sosyal bilimler gibi konularda da eğitim verir. İslam Medresesi, öğrencilere İslam dinindeki temel inançları öğretirken, aynı zamanda Kur'an okuma ve Arapça dersleri de sunar. Isar Cami-i Şerifi, külliyenin merkezinde yer alır ve öğrencilerin ibadetlerini yerine getirmeleri için bir yer sağlar.

Misafırhane, öğrencilerin ailelerini ve yakınlarını ağırlamaları için kullanılır. Ayrıca, ziyaretçilerin külliye hakkında bilgi edinmeleri için de bir yer sağlar. Yemekhane, öğrencilerin kaliteli ve sağlıklı yemekler yemeleri için tasarlanmıştır. Ayrıca, öğrencilere yemek yapma becerileri de öğretilir.

Tüm bunlar, Uganda'daki yetim çocukların hayatlarını iyileştirmek için önemli bir adım olarak görülebilir. Eğitim Külliyesi, bu çocuklara umut verecek ve onların geleceğe daha umutlu bakmalarını sağlayacaktır.



Touching Life in Africa

Uganda Çare Education Complex

In the African continent, we continue to take concrete steps to raise hopes, despite the unfavorable livelihood conditions that deplete the hopes of orphans, especially for the future. The Education Complex, built in Kampala, the capital of Uganda, is offered to 500 children. 300 orphans live in this complex. There are also Isar International Primary School, Islamic Madrasa, Isar Mosque, Guest House and Cafeteria within the complex.

The Education Complex is designed as a place where orphan children can receive education and shelter. In addition, students are offered a curriculum that will provide them with both basic courses and skills such as crafts. Primary school not only teaches students basic literacy skills, but also teaches subjects such as science, mathematics and social sciences. The Islamic Madrasa teaches students the fundamental beliefs of the religion of Islam, while also offering lessons in Quran reading and Arabic. The Isar Mosque is located in the center of the complex and provides a place for students to perform their prayers.

The guesthouse is used by students to host their families and relatives. It also provides a place for visitors to learn about the complex. The cafeteria is designed for students to eat quality and healthy meals. In addition, students are taught cooking skills.

All this can be seen as an important step towards improving the lives of orphaned children in Uganda. The Education Complex will give hope to these children and will enable them to look to the future with more hope.





Isar İlköğretim Okulu

Isar İlkokulu, modern bir ilim yuvası olan külliye-
de yer alır. Okul, 2022-2023 eğitim yılında kapıla-
rını açacak ve yüksek kaliteli eğitimle öğrencilerin
ihtiyaçlarını karşılamak için hazır olacak. Okul,
hafızlık öğrencileri ve ilköğretim yetimleri için ayrı
ayrı sınıflar sunarak, her öğrencinin özel gereksi-
nimlerine uygun bir eğitim sunmayı amaçlamak-
tadır.

Isar İlkokulu, öğrencilerin gelişimini desteklemek
için özel bir uzman kadroya sahiptir ve öğrenciler-
in akademik başarılarını desteklemek için gerekli
tüm kaynaklara sahiptir. Ayrıca, okul, öğrencilerin
sosyal ve duygusal gelişimini de önemser ve öğren-
cilerin özgüvenlerini artırmak için çeşitli etkinlik-
ler sunar.

Tüm bunlar, Isar İlkokulu'nun öğrencilerin birinci
sınıftan itibaren başarılı bir gelecek için hazırlan-
masına yardımcı olduğu anlamına gelir.

Isar Primary School

Isar Primary School is located in the complex, which is a modern science center. The school will open its doors in the 2022-2023 academic year and will be ready to meet the needs of students with high quality education.

The school aims to provide an education suitable for the specific needs of each student by offering separate classes for hafiz students and primary school orphans. Isar Primary School has a dedicated staff of experts to support student development and has all the necessary resources to support students' academic success.

In addition, the school cares about the social and emotional development of students and offers various activities to increase students' self-confidence. All this means that Isar Primary School helps students prepare for a successful future from the first grade.



Müslüman Talebe Birlikleri Toplantısı

Vesileyiz olarak, Uganda'daki Müslüman Talebe Birlikleri Toplantısı'na katıldık ve Çare İsar Uluslararası Okulu'nda gerçekleştirilecek büyük toplantıya ev sahipliği yapacağız.

Uganda'daki tüm üniversitelerde bulunan Müslüman Talebe Birlikleri başkanlarının katılımıyla düzenlenen bu program, ülkedeki Müslüman öğrencilerin eğitimine ve sosyal faaliyetlerine destek olmayı amaçlamaktadır.

Muslim Student Associations Meeting

As an occasion, we attended the Muslim Student Associations Meeting in Uganda and we will host the big meeting to be held at Çare Isar International School.

Organized with the participation of the heads of Muslim Student Unions in all universities in Uganda, this program aims to support the education and social activities of Muslim students in the country.



Vesileyiz

Biz sadece vesileyiz. İyiliğe, hayra, ilme ve güzelliğe vesileyiz. Bu güzelliklerin tüm İslam alemini kapsamasını ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. İnşallah benzer kurumları Çad, Kamerun ve Tanzanya'da da açacağız.

→ İyiliğe, hayra, ilme ve güzelliğe vesileyiz.

We are the Means

We are just the means. We are conducive to goodness, goodness, knowledge and beauty. We pray that these beauties will cover the entire Islamic world and be a means of good for humanity. Hopefully, we will open similar institutions in Chad, Cameroon and Tanzania.

→ We are conducive to goodness, knowledge and beauty.

Bir Köye Hayat Projesi

Afrika'da susuz kalan bir köye gelin birlikte çare olalım!

Derin Sondaj



Su Deposu

WC

Tuvalet



Çeşme
Noktaları



Duş

Şadırvan



Mescid



KUVEYTTÜRK

8015060-6

TR04 0020 5000 0080 1506 0000 06

TL

HESAP ADI: ÇARE YARDIMLAŞMA VE KALKINMA DERNEĞİ

HAYAT PROJESİ HİSSE BEDELİ

2.500 TL

0212 471 08 08 | care.org.tr



EĞİTİM

Öğrencilere Kış Yardımları

Çare Derneği, soğuk havalarda öğrencilere yönelik kış yardımlarına devam ediyor. Van, Tatvan, Şırnak ve Elazığ'dan sonra şimdi de Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere bot, mont ve çorap hediye etti.

Bu yardım kampanyası, Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaşmak amacıyla yürütülmekte. Dernek, özellikle köy okullarında eğitim alan 150 öğrenciye yardım eli uzatmıştır. Ayrıca, çocukların okulda daha iyi performans göstermesi için, eğitim materyalleri ve kitaplar da bağışlanmıştır.

Bu çabalar, sadece öğrencilere fiziksel destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda onların eğitimlerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Çare Derneği, geleceğin umutlu nesillerine yatırım yapmak için çalışmalarını sürdürecektir.

Winter Aid for Students

Çare Association continues its winter aids for students in cold weather. After Van, Tatvan, Şırnak and Elazığ, now he gave boots, coats and socks to the needy students in the Şemdinli district of Hakkari.

This aid campaign is carried out to reach children all over Türkiye. The association extended a helping hand to 150 students who were educated in village schools.

In addition, educational materials and books were donated to help children perform better at school. These efforts aim not only to provide physical support to students but also to assist their education.

Çare Association will continue its efforts to invest in the hopeful generations of the future.



Faaliyetlerimiz

Köy okullarında eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrenciler için faaliyetler düzenliyoruz. Bu faaliyetler sonbahardan başlayıp bahar aylarına kadar devam ediyor. Öğrencilere bot, mont ve çorap gibi kışlık malzemelerin yanı sıra kitap, kırtasiye malzemeleri ve diğer ihtiyaçlar da temin ediliyor.

Amacımız, öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamaktır.



Our Activities

We organize activities for students in need who receive education in village schools. These activities start from autumn and continue until spring. Students are provided with winter supplies such as boots, coats and socks, as well as books, stationery and other necessities.

Our aim is to support students' educational life and meet their needs.

→ Amacımız, öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak.

→ Our aim is to support students' educational life.



İNSANİ YARDIM

Sosyal Market Ürünlerimiz Yenilendi!

Çare Sosyal Market, ihtiyaç sahibi ve imkânı olmayan ailelere yardımcı olmak amacıyla geçtiğimiz yıl Kütahya'da faaliyetlerine başlamıştı. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere bir yıldan fazla bir süredir destek sağlayan Çare Sosyal Market, reyonlarını yeniledi ve yeni misafirlerini bekliyor.

Ziyarete gelen aileler bir market ya da mağazada alışveriş yapar gibi reyonlar arasında geziyorlar. Monttan ayakkabıya, kuru gıdadan deterjana ve kırtasiye malzemelerine kadar birçok ürün mevcut. İhtiyaçlarına göre ürünleri varsa farklı marka ya da modellerine göre seçip alabiliyorlar.



Our Social Market Products Have Been Renewed!

Çare Social Market started its activities in Kütahya last year in order to help families in need and lack of opportunity. Çare Social Market, which has been providing support to families determined to be in need for more than a year, has renewed its aisles and is waiting for its new guests. Families who come to visit wander around the aisles as if they were shopping in a market or store. There are many products from coats to shoes, from dry food to detergents and stationery. They can choose and buy products according to their needs, according to different brands or models, if available.



Şanlıurfa'da İnşaatlara Sığınan Ailelere Yardım!

Çare Derneği, soğuk kış günlerinde Anadolu'nun birçok bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere kış yardımları yapmaya devam ediyor. Şanlıurfa temsilciliğimize 20 ailenin kışı geçirmek için inşaat alanlarını geçici bir barınma olarak kullandığı bilgisi geldi. Ailelerin acil ihtiyaçlarının listesi çıkartıldı.

Ailelere 8 ton odun, 160 paket kömür, 5 adet odun sobası, 7 adet kapı, 2 mutfak ocağı, 2 büyük tüp ve 1 çamaşır makinesi hediye edildi. Ayrıca her aileye gıda paketi, yatarken kullanmaları için sünger ve battaniye de ulaştırıldı. Zor şartlar altında kalan çocuklara da güzel elbiselerle sürpriz yapıldı.



Help Refugees in Şanlıurfa!

Çare Association continues to provide winter aid to families in need in many regions of Anatolia during cold winter days. Our Şanlıurfa representative office was informed that 20 families are using construction sites as temporary shelters to spend the winter. A list of urgent needs of families was drawn up. 8 tons of wood, 160 packs of coal, 5 wood stoves, 7 doors, 2 kitchen stoves, 2 big tubes and 1 washing machine were given as gifts to the families. In addition, food packages, sponges and blankets were delivered to each family to use while sleeping. Children who were under difficult conditions were also surprised with beautiful dresses.

Ankara'da Kış Yardımları

Ankara'nın Baraj ve Solfasol mahallelerinde ihtiyaç sahibi aileler için yardımlarımız devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda kömür, giysi, gıda ve alışveriş kartı yardımlarında bulunuldu. Çare Derneği olarak, kömür yardımı kapsamında, soğuk kış günlerinde ihtiyaç duyulan kömürleri ailelerin evlerine teslim ettik. Giysi yardımı kapsamında ise ailelerin ihtiyaç duydukları kışlık giysiler temin edildi. Bu şekilde soğuk havalarda kışı rahatlıkla geçirilebilmelerine imkân sağlandı. Ayrıca dernek olarak ailelerin yiyecek ihtiyaçlarını da karşılamak amacıyla gıda yardımında bulunuldu. Bunlara ek alışveriş kartları da dağıtarak, ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılama imkânı sağlandı.



Winter Aid in Ankara

Our aid continues for families in need in the Dam and Solfasol neighborhoods of Ankara. Coal, clothing, food and shopping card donations have been made in the past weeks. As Çare Association, we delivered the coal needed in the cold winter days to the families' homes within the scope of coal aid. Within the scope of clothing aid, winter clothes needed by families were provided. In this way, it was possible to spend the winter comfortably in cold weather. In addition, as an association, food aid was provided in order to meet the food needs of the families. By distributing additional shopping cards to them, families were given the opportunity to meet their own needs.

Soğuk Kış Günlerinde Kahramanmaraş'ta Kış Yardımı!

Çare Derneği Kahramanmaraş gönüllüleri olarak gelen yardım taleplerini değerlendirdik ve sosyal incelemelerle tespit ettiğimiz ailelere yakacak yardımlarında bulunduk. Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Pazarcık ilçelerinde ikamet eden 100 aileye yakacak dağıtımını gerçekleştirdik. Bu faaliyet kapsamında ailelerimizin ısınma sorunlarının bir nebze de olsa çözülmesine yardımcı olduk.

Yakacak yardımları gönüllülerimiz tarafından ailelere bizzat ulaştırıldı. Ailelerin memnuniyeti, bizi daha da şevklendiren en önemli unsurlardan biri olarak görüyoruz. Bu tür faaliyetlerimizi ilerleyen dönemlerde de sürdüreceğimizi belirtmek istiyoruz.



Winter Aid in Kahramanmaraş in Cold Winter Days!

Çare Association Kahramanmaraş volunteers evaluated the requests for help and provided fuel aid to the families we identified through social investigations. We distributed fuel to 100 families residing in Kahramanmaraş's Onikişubat, Dulkadiroğlu and Pazarcık districts. Within the scope of this activity, we helped our families to solve their heating problems to some extent.

Fuel aid was delivered to families personally by our volunteers. We see the satisfaction of families as one of the most important factors that motivate us even more. We would like to state that we will continue such activities in the future.

Gazze'de İnsani Yardımlar

Gazze'de devam eden savaşlar, bölgedeki ailelerin hayatlarını olumsuz etkiliyor. Bu savaşlar, ailelerin temel ihtiyaçlarına ulaşmalarını zorlaştırıyor ve onların insani koşullarını tehdit ediyor. Fakat, Çare Derneği bölgedeki temsilciliği aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatıyor.

Dernek, 50 aileye gıda, sebze ve meyve dağıtarak onların günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor. Ayrıca, dernek ailelere sağlık hizmetleri, barınma yardımı, ve eğitim desteği gibi diğer temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürütüyor. Böylece, Çare Derneği savaşın etkilerini azaltmaya ve Gazze'deki insanların hayatlarını iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Humanitarian Aid in Gaza

The ongoing wars in Gaza negatively affect the lives of families in the region. These wars make it difficult for families to access their basic needs and threaten their humanitarian conditions. However, Çare Association extends a helping hand to families in need through its representation in the region.

The association helps to meet their daily needs by distributing food, vegetables and fruits to 50 families. In addition, the Association carries out activities to meet the other basic needs of families such as health services, housing assistance, and educational support. Thus, the Çare Association is helping to reduce the effects of war and improve the lives of people in Gaza.



Çare Derneği bölgedeki temsilciliği aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatıyor.



Çare Association extends a helping hand to families in need through its representation in the region.



SAĞLIK

Afrika'da Sağlık Kampı

Çare Derneği tarafından Tanzania Pangani'de düzenlenen bölgesel sağlık kampı, basit ameliyatlara çözülebilecek hastalıkların bölgesel bir insani dram olmaktan çıkması için çalışıyor. Bu kamp, 100'den fazla cerrahi ve 250 katarakt ameliyatı gerçekleştirilerek bölge halkına umut oldu.



Health Camp in Africa

The regional health camp organized by the Çare Association in Pangani, Tanzania, works to prevent diseases that can be solved with simple operations from being a regional humanitarian drama. This camp gave hope to the people of the region by performing more than 100 surgeries and 250 cataract surgeries.



İyiliğe, hayra, ilme ve güzelliğe vesileyiz.



We are the means for goodness, knowledge and beauty.

Katarakt: Afrika'daki En Büyük Sağlık Problemi

Afrika'da katarakt nedeniyle görme kaybı yaşayan insan sayısının 10 milyondan fazla olduğu bildiriliyor. Bu ciddi bir sağlık sorunu ve bölgedeki yaşam koşullarının zorluğundan en çok etkilenenler, özellikle çocuklar. Kum fırtınaları, temiz suya erişimdeki güçlükler ve yetersiz beslenme, bu sorunun ana nedenleri arasında yer alıyor. Ancak, bu soruna karşı alınabilecek önlemler ve tedaviler var.

Örneğin, göz muayeneleri ve katarakt ameliyatları, görme yeteneğini kurtarmak için oldukça etkili yöntemlerdir. Ayrıca, bölgede yaşayan insanlara temiz su kaynakları sağlamak, sağlıklı beslenme programları uygulamak ve toplumda bilinçlendirme çalışmaları yapmak da önemlidir. Bu adımlar, Afrika'nın katarakt sorunuyla mücadelesinde önemli bir rol oynayabilir.

Cataract: The Biggest Health Problem in Africa

It is reported that the number of people suffering from vision loss due to cataracts in Africa is more than 10 million. This is a serious health problem and those most affected by the difficult living conditions in the region, especially children. Sandstorms, difficulties in accessing clean water and malnutrition are among the main causes of this problem. However, there are measures and treatments that can be taken against this problem. For example, eye exams and cataract surgeries are highly effective methods of recovering eyesight. It is also important to provide clean water resources to the people living in the region, to implement healthy nutrition programs and to raise awareness in the society. These steps could play an important role in Africa's fight against cataracts.



Çare Doktorları: Bölge Halkına Umut Oluyor

Çare Derneği, Tanzania Pangani bölgesinde sağlık kampı düzenleyerek bölge halkının sağlık sorunlarını çözmek için gönüllü doktorları ile işbirliği yapmaktadır. Bu kamp sayesinde, bölgedeki insanların sağlık sorunlarına çözüm bulunmakta, yaşam kaliteleri artırılmaktadır.

Kampta gerçekleştirilen 235 katarakt ameliyatı ve 120 genel cerrahi ve fitik gibi ameliyatlar, bölge halkının sağlıklarını iyileştiren büyük bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece, Çare Derneği'nin bu tür faaliyetleri, sadece sağlık sorunlarına çözüm bulmakla kalmayıp, bölge halkına umut da vermektedir.



Çare Doctors: Bringing Hope to the Locals

Çare Association cooperates with volunteer doctors to solve the health problems of the people of the region by organizing a health camp in the Pangani region of Tanzania. Thanks to this camp, the health problems of the people in the region are solved and their quality of life is increased.

The 235 cataract surgeries and 120 general surgeries and hernia operations performed in the camp are a big step in improving the health of the people of the region. Thus, such activities of the Çare Association not only find solutions to health problems, but also give hope to the people of the region.



Bu kamp sayesinde, bölgedeki insanların sağlık sorunlarına çözüm bulunmakta, yaşam kaliteleri artırılmaktadır.



Thanks to this camp, the health problems of the people in the region are solved and their quality of life is increased.



Afrika'daki Göz Sağlığı İçin Yola Çıktık

Çare Derneği, Afrika'da katarakt kaynaklı görme problemlerine çözüm bulmak amacıyla Kenya'da başlattığı sağlık kampları ile birçok kişinin görme sorununu çözüyor. Kataraktın yanı sıra çocuk cerrahisi ve genel cerrahi operasyonlarla iyileştirilmesi basit hastalıklara da müdahale ediliyor.

We Set Out for Eye Health in Africa

Çare Association solves the vision problems of many people with the health camps it started in Kenya in order to find solutions to the vision problems caused by cataracts in Africa. In addition to cataracts, simple diseases that can be cured with pediatric and general surgery operations are also intervened.

Gönül Coğrafyamız Uganda

Dr. Mehmet Rıza Derindağ

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ



Çare Gönüllülerimizle Afrika'dayız. Bir omuzunda gayret belinde ümmetin dertlerini sırtlanmış, Afrika'yı adım adım gezen Dernek Başkanımız Mehmet Südlü Ağabey; Tavşanlı'dan Afrika'daki ismiyle Rıza Baba (Rıza Onuk); bir samimiyet ve şevk insanı Fatih abimiz; cevval, kahraman ve muhlis Recep Bilge kardeşlerimizle birlikte Avustalya'dan Kerem abinin de katıldığı bir program yaptık.

Yetimhanelerimizi, senelerden beri açılmış olan eski yeni su kuyularımızı (Elhamdulillah Çare Derneği şimdi her sene yüzlerce su kuyusu açıyor, açılan su kuyuları sürekli ziyaret ediliyor, ve ora halkıyla münasebetler ilerletilerek temsil ve tebliğ makamında Kur'an ve Nur risaleleri ile İslami eserler dağıtılıyor, Ramazan ve Kurban faaliyetleriyle de bu bağlar kuvvetleniyor, pekiştiriliyor.)



İslam, Uganda'ya Kuzey Afrika'dan ve 19. yüzyıldaki Doğu Afrika sahil ticaret yollarından ulaşmış. 19. yy.'da I. Kabaka Mutesa'nın hıdayeti ile İslam kabileler arasında yayılmaya başlıyor. Osmanlı coğrafyasında Türklerin bilhassa Mısır'dan Müslümanların tesiriyle İslam 1840'larda Buganda yolu ile Uganda'da yayılmaya devam ediyor. Ahmad Bin İbrahim ticaret vesilesiyle geldiği Uganda'da İslam'a büyük hizmetler ediyor ve 1844 tarihinde kabile şeflerine İslamiyet'i tebliğ ediyor. Bu kabile şeflerinden birisi Şeyh İsmail Abubakar (Bekir) vasıtasıyla İslamiyet'e giren Hirai Tereko kabilesi şefi Fadumulah oluyor. Kendisi Sudan'da bir Osmanlı Paşası İsmail Paşa tarafından İstanbul'a da götürülüyor. Türkiye'den dönen Fadumulah kendi bölgesinde, Aruwa'da yüksekçe bir dağın tepesine yapabildiği kadarıyla Uganda'nın ilk camisini inşa ediyor.

Bir asır sonra Müslüman bir asker Uganda yönetimini darbe ile ele geçirir. Birleşmiş Milletlere toplantıya giden Devlet Başkanının yokluğunu da kullanan Idi Amin darbe yapar. 1971'de ki bu darbe

zahiren Müslümanların zaferi gibi görünsede hakikat hiçte öyle olmaz. 1972'de Idi Amin Asyalıların ülkeyi terk etmesini emredince Müslüman nüfusta ciddi bir erime olur.

Zorbalıkla ve zulümle idareyi elde tutma ayımsızlığı ise Müslüman toplulukların idareden mümkün merteye uzak durmalarını netice verir. 1979'da başarısız Amin rejimi son bulur ve bu tarihten itibaren ülkede Müslümanlara bilhassa rejimi desteklemeyi sürdüren Kalwa ve Nubyan kabilelerine karşı nefret ve saldırılar başlar. Yusuf Lule 1979-1980 arası kısa bir süre Devlet Başkanlığı yapar ki o da Müslümandır, başarısız bir siyasetçi olsa da ülkede Müslümanların yıpranan imajını düzeltmede gayretleri olur. 1989'da Devlet Başkanı Yoweri Museveni Uganda İslam Toplumuna ülkenin ancak birlik ve beraberlikle yeniden inşa edilebileceğini ilan ile bir Müslüman açılımı başlatır ve Uganda'nın geri kalanına Müslümanlar aleyhinde ayrımcılık yapılmaması ikazında bulunur. Ayrıca dini yahut kabilevi siyasi oluşumları da ülkede yasaklar. Bu siyasi olarak ülkede Müslümanların etkisini neredeyse sıfırlar.

Bununla birlikte Elgon Dağı eteklerinde Mbalde'de inşa edilen Uganda İslam Üniversitesi ülke Müslümanlarına akademik destek sunmaya devam etmekte.

Son nüfus sayımlarında Müslüman nüfusun %12-13 olduğu tespit edilmiş olsa da Müslümanların Uganda nüfusunun %30'unu oluşturduğu tahmin edilmekte. Ülkedeki Müslüman nüfusun bu şekilde resmi kayıtlara az geçirilmesi Batı'dan bilhassa Vatikan'dan ve Amerika Evanjelist grupların yardımlarının kesilmemesi için olduğu söylentiler arasında.

Uganda'da Çare Derneği 2011'de ilk kurban faaliyetini gerçekleştirdikten sonra ülke Müslümanlarıyla yoğun bir ilişki kurar. Hedefini İttihad-ı İslam, davasını ümmet bilinci ve uhuvvet köprüleriyle gönül coğrafyamızda birlik ve beraberliğe hizmet bilen Çare Gönüllüleri ülkede 2012'de Nevşehirli arkadaşlarımızın da gayretiyle ilk Medresemizi ve bir sonraki sene ise Çare Yetimhane ve Kisubu Eğitim Kurumunu kurar. Artan ihtiyaç ve sürekli talepler hizmetlerin onuncu yılına giren Çare Derneği, Gönüllülerini Uganda'da 10 dönüm arsa üzerinde Yetimhane, Cami, Okul, Şadırvan, Misafirhaneden müteşkil bir kampüs inşasına sevk etmiş.

Bu muazzam eğitim külliyesi, bu muhteşem kompleks inşaAllah hem Türkiyemizin medarı iftiharını hem Afrika'da İslam'ın gözbebeği olacak ve burada yetişen kahraman çocuklarımız Afrika'nın makus talihinde bir dönüşüme ve külli bir inkılabı vesile olacaklar ümidindeyiz.

Çare Derneği ülke koordinatörümüz Emre Olgay Şerbetçioğlu öncülüğünde bir devrim niteliğinde işler başaracağına inandığımız Çare İsar Eğitim Külliyesi Uganda eğitim sisteminde de bir dönüm noktası olacaktır.

Evladlarımıza başarı dilerken gönüllülerimize teşekkürlerimizi arz ediyoruz.



Our Heart's Geography: Uganda - Mehmet Rıza Derindağ, PhD



We are in Africa with our Çare Volunteers. Our Association President Mehmet Südlü Ağabey, who has carried the troubles of the ummah on his shoulders with effort on one shoulder and traveled through Africa step by step; Rıza Baba (Rıza Onuk) from Tavşanlı with his African name; our brother Fatih, a person of sincerity and enthusiasm; Together with our brothers, enthusiastic, hero and philanthropist Recep Bilge, we made a program with the participation of Kerem brother from Australia.

Our orphanages, our old and new water wells that have been opened for years (Alhamdulillah Çare Association now drills hundreds of water wells every year, the water wells drilled are constantly visited, and relations with the people of the region are promoted and Islamic works are distributed with the Qur'an and Nur pamphlets in the representation and notification authority. These ties are strengthened and reinforced with the activities of sacrifice and sacrifice.)

Islam reached Uganda from North Africa and the East African coastal trade routes in the 19th century. In the 19th century, with the guidance of the 1st Kabaka Mutesa, Islam began to spread among the tri-

bes. In the Ottoman geography, under the influence of Turks, especially Muslims from Egypt, Islam continued to spread in Uganda via Buganda in the 1840s. Ahmad Bin İbrahim served Islam in Uganda, where he came through trade, and preached Islam to the tribal chiefs in 1844. One of these tribal chiefs is Fadamulah, the chief of the Hirai Tereko tribe, who converted to Islam through Sheikh Ismail Abubakar (Bekir). He is also taken to Istanbul by an Ottoman Pasha Ismail Pasha in Sudan. Returning from Türkiye, Fadamulah is building Uganda's first mosque as far as he can on top of a high mountain in his own region, Aruwa.

A century later, a Muslim soldier seizes the Ugandan administration with a coup. Using the absence of the President, who went to the United Nations meeting, Idi Amin staged a coup. Even though this coup in 1971 seems like the victory of Muslims, the truth is not like that at all. In 1972, when Idi Amin ordered Asians to leave the country, there was a serious meltdown in the Muslim population.

The inability to hold the administration with tyranny and cruelty results in the Muslim communities staying away from the administration as much as possible. In 1979, the failed Amin regime came to an end, and from this date on, hatred and attacks began in the country against Muslims, especially the Kalwa and Nubian tribes, who continued to support the regime. Yusuf Lule was the President of the Republic for a short time between 1979-1980, who is also a Muslim, and even though he is an unsuccessful politician, he tries to fix the worn-out image of Muslims in the country. In 1989, President Yoweri Museveni declared to the Ugandan Islamic Community that the country can only be rebuilt with unity



a Ten thousand square meter (10 acre) Çare plot in Uganda.

This enormous educational complex, this magnificent complex, Insha'Allah, will be the pride of our Türkiye and the apple of the eye of Islam in Africa, and we hope that our heroic children who grow up here will be instrumental in a transformation and a universal revolution in the unfortunate fortunes of Africa.

Our Çare Isar Education Complex, which we believe will achieve revolutionary works under the leadership of our Çare Association country coordinator Emre Olgay Şerbetçioğlu, will also be a turning point in the Ugandan education system.

While we wish success to our children, we would like to thank our volunteers.

and solidarity. initiates a Muslim initiative and cautions the rest of Uganda not to discriminate against Muslims. It also prohibits religious or tribal political formations in the country. This politically almost nullifies the influence of Muslims in the country.

In addition, Uganda Islamic University, built in Mbale at the foot of Mount Elgon, continues to provide academic support to the Muslims of the country.

Although the Muslim population was found to be 12-13% in the last census, Muslims are estimated to make up 30% of Uganda's population. It is among the rumors that the Muslim population in the country is not recorded in official records in order not to cut the aid from the West, especially the Vatican, and American Evangelical groups.

After the Çare Association in Uganda carried out its first qurbani activity in 2011, it established an intense relationship with the Muslims of the country. The Çare Volunteers, who know their aim is Islam, their cause is the ummah awareness and serve unity and solidarity in our heartland with the help of our friends from Nevşehir in 2012, they establish our first Madrasa and the next year the Çare Orphanage and Kisubu Educational Institution. Increasing needs and constant demands have prompted the Çare Association Volunteers, who are in their tenth year of service, to build a campus consisting of an Orphanage, Mosque, School, Fountain, and Guesthouse on



Karanlığı AYDINLIĞA KAVUŞTUR

Çare Doktorları ameliyat olmayı bekleyen yüzlerce hastanın şifasına vesile oluyor.

AMELİYAT KATKI BEDELİ

1.000 TL



çare
DOKTORLARI

0212 471 08 08 | care.org.tr

Yetimlerin Hayatını Değiştiren Proje: ISAR

OLGAY ŞERBETÇİOĞLU

Uganda Çare Derneği Ülke Koordinatörü

Editör: Selamünaleyküm. Olgay Bey, direkt genel bir soru sormak istiyorum. Çare Derneği olarak Uganda'da ne gibi hizmetler vermektensiniz?

O. Şerbetçioğlu: Aleykümselam. Biz Çare Derneği olarak, 2013 yılından beri Uganda'da birçok farklı bölgede yardım faaliyetleri yürütmekteyiz. Özellikle Kampala'da yetimhanemiz var ve 10 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Yetim çocuklarımızın eğitim, gıda, barınma ve sağlık gibi her türlü ihtiyaçlarını, değerli hayırseverlerin yardımıyla karşılamaktayız. Ayrıca Kurban Bayramı sırasında kesilen kurbanların dağıtımını, su kuyusu projelerini ve Ramazan ayında iftar ve kumanya yardımlarını gerçekleştiriyoruz. Bunların yanı sıra bir bölgede acil bir yardım ihtiyacı olduğunda, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalışıyoruz.

Editör: Peki bu yetimhanenin tam olarak amacı nedir?

O. Şerbetçioğlu: Yetimhanenin amacı, yetim kardeşlerimizin genellikle imkânları kısıtlı olduğu durumda onlara destek olmaktır. Özellikle eğitim ücretli olduğu için, imkânları sınırlı olan yetim çocuklar okula gitmekte zorlanıyorlar. Yetimhanemizde, yetim çocuklarımıza hem maddi hem de manevi açıdan iyi bir eğitim veriyoruz. Onların hem iyi bir Müslüman hem de iyi bir vatandaş olarak toplumda iyi yerlere gelmelerini ve ayaklarının üzerinde durmalarını sağlamak için destek veriyoruz.



Editör: Eğitimden bahsettiniz, yanınızda kalan yetimlerin eğitimine nasıl katkıda bulunuyorsunuz?

O. Şerbetçioğlu: Öncelikle iyi ve tecrübeli öğretmenleri seçiyoruz. Yetimlerimizin hem İslami ilimleri hem de müspet ilimleri öğrenmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Yetimlerimiz okullarını 7 yıl boyunca bizde tamamladıktan sonra, lise eğitimlerine devam etmeleri için destekliyoruz ya da meslek eğitimi almaları için meslek kurslarına gönderiyoruz.

Editör: Peki bu yetimlerin eğitim dışında kalan diğer ihtiyaçlarını (Sağlık, gıda, barınma gibi) nasıl karşılıyorsunuz?

O. Şerbetçioğlu: Yeni inşa ettiğimiz yetimhane binamızda yetimlerimizin barınma ve gıda ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyoruz. Ayrıca sağlık konusunda bir sağlık ocağı ile anlaşmamız var ve hastalanan yetimlerimizi buraya muayene ettirmek için gönderiyoruz.

Editör: Yetimhanedeki minik yetimlerin gelecek planları var mı? Bu konuda nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Biraz bilgi verebilir misin?

O. Şerbetçioğlu: Elbette her yetim kardeşimizin bizim de çocukluğumuzda olduğu gibi hayalleri var. Gelecek planları konusunda da desteğe ihtiyaçları var. Biz Çare Derneği olarak yetimhanemizde danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak için çalışan bir görevli istihdam etik. Bu arkadaşımız yetimlerin yeteneklerine ve hayallerine göre çocuklarımızın gelecek planlamasında uygun şekilde yönlendirmelere yer veriyor. Bizler yetimlerin gelecek planları konusunda onların öncelikli olarak okul eğitimlerini tamamlamalarını ve sağlam bir eğitim temeline sahip olmalarını hedefliyoruz. Ayrıca, çocuklarımızın ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre farklı alanlarda ekstra eğitimler de veriyoruz. Böylelikle yetimlerimizin

gelecekteki hayatlarında başarılı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz.

Editör: Çok değerli çalışmalar bunlar. Peki bu noktaya gelene kadar bu yetimhane projesinin süreçlerinde nasıl zorluklarla karşılaştınız ve bunları nasıl aştınız?

O. Şerbetçioğlu: Yetimhane inşaatı sürecinde, insan kaynakları ve finansman gibi zorluklarla karşılaştık. Özellikle COVID-19 pandemi sürecinde insan kaynaklarının azalması ve maliyetlerin artması gibi zorluklarla karşılaştık. Ancak, tüm bu zorlukları hayırseverlerimizin desteği ve inancımızla birlikte çalışarak aştık ve projeyi tamamladık.

Editör: Olgay Bey, yeni açılışı yapılan bu yetimhaneye gösterdiğiniz ilgi ve destek ne üzerine kuruludur?

O. Şerbetçioğlu: Yetimhaneye gösterdiğimiz ilgi ve destek, öncelikli olarak çocuklarımızın ihtiyacı olan her şeyi karşılamak üzerine kuruludur. Çocukların sağlık, gıda, barınma, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ayrıca, çocukların yeteneklerini ve gelecek planlarını keşfetmelerine yardımcı olmak için danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunuyoruz. Bu projede, ço-

cukların iyi bir geleceği olsun istiyoruz. Onların hayatlarını olumlu yönde değiştirmek için de elimizden geleni yapmaya kararlıyız.

Editör: Peki önümüzdeki dönemde Çare Derneği olarak Uganda'daki faaliyetlerinizi nasıl genişletmeyi hedefliyorsunuz?

O. Şerbetçioğlu: Önümüzdeki dönemde, Çare Derneği olarak Uganda'da faaliyetlerimizi genişletmek için çeşitli yollar arayacağız. Öncelikle, bölgedeki ihtiyaçları daha iyi anlamak ve karşılamak adına daha fazla araştırma yapacağız. Ayrıca, mevcut faaliyetlerimizi daha verimli hale getirmek için gerekli olan ekipman ve kaynakları sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca, yerel hükümet ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak daha geniş bir alana yayılmaya çalışacağız. Özellikle yetimlerin eğitim, sağlık, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca, projelerimizi daha fazla insanın erişebilmesi için daha geniş bir alana yaymaya çalışacağız.

Editör: Bu projedeki en büyük başarınız olarak gördüğünüz şey nedir ve bu başarıyı nasıl sağladınız?

O. Şerbetçioğlu: En büyük başarımız

olarak, Uganda'daki yetimhane projesinin tamamlanmasını ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tüm donanım ve ekipmanları sağlamak için çalıştığımızı görüyoruz. Bu başarıyı, iyi planlama, disiplinli çalışma ve ihtiyaçları karşılamak için gerekli kaynakları toplamak için çalışmamız sayesinde elde ettik. Ayrıca, yerel hükümetten ve yerel topluluklardan aldığımız destek de projemizi gerçekleştirme konusunda bize yardımcı oldu.

Editör: Son bir soru olarak daha genel bir soru sormak istiyorum müsadelenizle. Çare Derneği olarak ulaşmak istediğiniz hedefler nelerdir?

O. Şerbetçioğlu: Çare Derneği olarak, dünya genelinde ihtiyaç sahibi olan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Bu hedefler arasında öncelikle yetim ve yoksul çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümelerine, eğitim ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak yer alıyor. Ayrıca, ülkemizde ve dünya genelinde yer alan sosyal ve ekonomik adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yürütmekteyiz. Hedeflerimiz arasında yerel halkla iş birliği yaparak, yerel ihtiyaçları karşılamak ve yerel ekonomiyi desteklemek de bulunmaktadır.

Editör: Bu verimli söyleşiye katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim.

O. Şerbetçioğlu: Ben teşekkür ederim.

Editör: Söyleşimizi Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle tamamlamak isterim.

Bakara Suresi, 215. Ayet:

"Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: "Harcayacağımız mal, ana-baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız muhakkak ki Allah onu bilir."



The Project That Changed Orphans' Lives: ISAR

OLGAY SERBETCIOGLU

Uganda Coordinator Of Çare Association

Editor: Selamunaleykum. Olgay Bey, I would like to ask a general question directly. What kind of services do you provide in Uganda as a Çare Association?

O. Şerbetçioğlu: Aleykumselam. We, as Çare Association, have been carrying out relief activities in many different regions in Uganda since 2013. We have an orphanage especially in Kampala and it has been operating for 10 years. We meet all kinds of needs of our orphans, such as education, food, shelter and health, with the help of valuable benefactors. In addition, we carry out the distribution of the qurban slaughtered during the Eid al-Adha, water well projects and iftar and food donations in Ramadan. In addition to these, when there is an urgent need for help in a region, we try to be there for those in need.

Editor: What exactly is the purpose of this orphanage?

O. Şerbetçioğlu: The aim of the orphanage is to support our orphan brothers and sisters when their means are usually limited. Especially since education is paid, orphaned children with limited opportunities have difficulty in going to school. In our orphanage, we provide a good education to our orphaned children, both materially and spiritually. We support them so that they can stand on their feet and become good Muslims in society as both good Muslims and good citizens.

Editor: You talked about education, how do you contribute to the education of the orphans staying with you?



O. Şerbetçioğlu: First of all, we choose good and experienced teachers. We do our best for our orphans to learn both Islamic sciences and positive sciences. After our orphans complete their schooling with us for 7 years, we support them to continue their high school education or send them to vocational courses to receive vocational training.

Editor: How do you meet the needs of these orphans other than education (such as health, food, shelter)?

O. Şerbetçioğlu: We meet the shelter and food needs of our orphans in the best way in our newly built orphanage building. We also have an agreement with a health dispensary and we send our sick orphans here to be examined.

Editor: Do the little orphans in the orphanage have future plans? How do you work on this? Can you give some information?

O. Şerbetçioğlu: Of course, every orphaned brother has dreams just like we did in our childhood. They also need support with their future plans. We, as Çare Association, employ a staff member who works to provide counseling and guidance services in our orphanage. This friend of ours gives appropriate guidance in the future planning of our children according to the abilities and dreams of the orphans. We aim for orphans to complete their school education and have a solid educational foundation regarding their future plans. In addition, we provide extra training in different areas according to the interests and abilities of our children. In this way, we try to ensure that our orphans can be successful in their future lives.

Editor: These are very valuable works. So, what kind of difficulties did you encounter in the processes of this orphanage project and how did you overcome them?

O. Şerbetçioğlu: During the construction of the orphanage, we faced difficulties such as human resources and financing. Especially during the COVID-19 pandemic, we faced difficulties such as decreasing human resources and increasing costs. However, we overcame all these difficulties by working together with the support and faith of our benefactors and completed the project.

Editor: Mr. Olgay, what is the basis of your interest and support for this newly opened orphanage?

O. Şerbetçioğlu: The interest and support we show to the orphanage is primarily based on meeting everything our children need. We are doing everything we can to meet the health, food, shelter, education and social needs of children. We also offer counseling and guidance services to help children discover their talents and future plans. In this project, we want children to have a good future. We are determined to do our best to change their lives in a positive way.

Editor: How do you aim to expand your activities in Uganda in the coming period as the Çare Association?

O. Şerbetçioğlu: In the coming period, as Çare Association, we will seek various ways to expand our activities in Uganda. First, we will do more research to better understand and meet the needs of the region. We will also continue to provide the equipment and resources necessary to make our current operations more efficient. In addition, we will try to expand to a wider area by collaborating with local government and other non-governmental organizations. We will continue to work especially to meet the needs of orphans such as education, health and shelter. We will also try to spread our projects more widely so that more people can access them.

Editor: What do you see as your greatest achievement in this project and how did you achieve this success?

O. Şerbetçioğlu: We see our greatest achievement as our work to complete our orphanage project in Uganda and to provide all the necessary equipment and equipment to meet the needs of the children. We have achieved this success thanks to good planning, disciplined work and our work to gather the necessary resources to meet the needs. In addition, the support we received from the local government and local communities helped us to realize our project.

Editor: As a final question, I would like to ask a more general question. What are the goals you want to achieve as Çare Association?

O. Şerbetçioğlu: As Çare Association, we work to meet the needs of people in need around the world. Among these goals is primarily to contribute to the growth of orphans and poor children in a healthy and safe environment, and to improve their education and social skills. In addition, we are working to eliminate social and economic injustices in our country and around the world. Our goals include meeting local needs and supporting the local economy by collaborating with local people.

Editor: Thank you very much for your contribution to this productive interview.

O. Şerbetçioğlu: Thank you.

Editor: I would like to conclude our conversation with a verse from the Holy Quran.

“They ask you what to spend. Say: “The wealth you spend should be for parents, relatives, orphans, the needy, and travelers. Whatever good you do, surely Allah knows it.” (2-215)



Uganda'da İsar Çare Külliyesimiz Açıldı

Uganda Çare Eğitim Külliyesi, Yetimhane, İlköğretim Okulu, Cami-i Şerif, misafirhanesi, yemekhanesi ve medresesi ile 18 Eylül Pazar günü açıldı.

Açılış Uganda Büyükelçimiz, THY Yönetim Kurulu üyemiz, THY Uganda Müdürümüz, TİKA Ülke Koordinatörümüz, Uganda Kraliyet Ailesi Temsilcisi, Uganda Cumhurbaşkanı Temsilcisi ve Eğitim Danışmanı, Uganda Müftüsü, Uganda İslam Konseyi Başkanı, İslam Konseyi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Hizmetleri Daire Başkanı, Uluslararası İslam Üniv. Rektörü, Uganda Parlamentosu Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Türk STK'larının temsilcileri ve Türkiye'den gelen gönüllü, bağışçı ve hizmet erbabı ile çok sayıda misafirin katılımıyla gerçekleştirildi.

10 dönüm arsa üzerinde inşa edilen külliye bu sene 30 hafızlık talebesi ve 130 ilköğretim talebesi yetim evladımız eğitim alacak. Uganda Müftüsü'nün açılıştaki şu ifadeleri çok mühimdi:

"Kardeşlerim ne olurdu şu son on beş-yirmi senedeki Türkiye elli sene önce olsaydı. Bugün İslam aleminin ve Afrika'nın çehresi bambaşka olurdu. Fakat bugün





Uganda'nın en büyük eğitim komplekslerinden birisinin açılışı Uganda'nın ve Afrika'nın geleceği adına bizleri heyecanlandırıyor. İslam aleminin lideri vazifesinin başına geçmek için uyanıyor diyorum”

Müftü Efendinin konuşması kalbi me şunları ihtar ediyordu:

Himmetini millet bilenler için

- hizmette izzet,
- cihatta devlet,
- sahavette servet,
- gayrette meserret,
- ibadette saadet vardır...

Biz böyle ulvi bir izzetin, külli bir devletin, tükenmez bir servetin, halis bir meserretin ve hakiki bir saadetin peşindeyiz, ne kadar bahtiyarız, ne kadar şükretmeliyiz.

Şu son Asr-ı Muhammediyi asr-ı nur ve sürur eyleyebilmek için Anadolu'nun feyzini, bereketini, nurunu, irfanını omuzlayıp islam aleminin dertlerine derman sunmaya yaralarına Lokman olmaya çalışmak şükür mücib bir ihsan değil midir!

Bu vesile ile tekrar Âlem-i İslam'ın dertlerine derman sunmak fikrinde olan Çare'ye ve gönüllülerine binler teşekkür ediyoruz.

Dernek Başkanımız Mehmed Südlü Bey'in Uganda külliyesimizin açılışında verdiği 2023 müjdeleriyle dolu konuşmasından bir kesit ile bitirelim;

“...Çare Derneği 2009 senesinde islam alemi ve tüm insanlık için hayır seferberliğinde olmak üzere kurulmuştu. Derneğimizin gönüllüleri, bağışçıları, dava arkadaşlarım rengi, milleti, dev-

leti ne olursa olsun mağdur, mazlum ve musibettede kim varsa yanında olmayı karınca kudretince elimizden ne gelirse sunmayı gaye edinmiştir.

Anadolu irfanını, Türkiyemizin diğergamlığını, insanımızın izzet ve şerefini şerefli ay yıldız al bayrağımızın gölgesinde insanlığın hizmetine sunmak için çalıştık çabaladık.

Bu yolda 14 senedir yüzlerce su kuyusu açtık, ramazan sofraları kurduk, kurbanlar kestik, sağlık kampları düzenledik, devletimiz bize hedef gösterdiğinde o hedefe kilitlendik, eğitim kurumları ile kalıcı eserler bıraktık.

Ve bugün İsar İlköğretim Okulumuz ve Yetimhanemizin açılışı için bir araya geldik.

Efendimiz ilim kurumlarını, irfan meclislerini cennet bahçelerine benzetiyor. İşte yeryüzünde bir cennet bahçesindeyiz. Bir irfan yuvasındayız. Bir ilim mescidindeyiz.

Cenâb-ı Hak, Peygamber Efendimiz'e ilmin dışında herhangi bir şeyi kendisine artırması için dua etmesini emretmemiştir. Çünkü ilim bitip tükenmeyen bir hazinedir. Sadece sahibine değil başka insanlara ve hatta bütün canlılara da fayda verir. Hak ile bâtılı ayırmanın en önemli vasıtası ilimdir. İlmin artması insana bir yük değil, tam aksine onu yücelten bir fazilettir. İnsanın ilmi ve bilgisi arttıkça tevâzuu da artar; kişi birtakım kuruntulardan kurtulur; gerçeği anlar ve iyi bir insan

olmaya elinden geldiğince özen gösterir. İlmin zıddı olan cehâlet, bilgisizlik ise şiddetle kınanır.

فَأَنْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”

Ayetinin de teşvikiyle İslam aleminin yetim yavrularına sahip çıkmayı da onları en güzel şekilde yetiştirmeyi de kendimize gaye edindik.

Necip Türk milleti ile mazlum milletler arasında bu yolla köprüler kurmayı vazife addettik.

Değerli misafirlerimiz asrın başında Bediüzzaman'ın İslam aleminin düşmanları olarak saydığı cehalet, fakirlik ve ihtilaf gibi hastalıklarla ilim, teknoloji ve itihad silahlarıyla cihadı üzerimize farz olan bir görev bildik. Bu görev bilinciyle bugün İsar İlköğretim Okulumuzu ve yetimhanemizi açıyoruz. Bu hayalimizin gerçekleşmesinde bizlere ışık tutan başta Reisi Cumhurbaşamız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz ile Uganda Büyükelçiliğimiz ve TİKA kurumumuz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Çare Derneği yönetim kuruluma, gönüllülerimize, başışçılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz sadece vesileyiz. İyiliğe, hayra, ilme, güzelliğe vesileyiz.

Bu güzelliklerin tüm islam alemini kapsamasını ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz eder sizlere tekrar hoşgeldiniz der, böyle hayırlı müesseselerin açılması yolunda

Rabbimizin avn ve inayetini temenni ederim.

İnşaaAllah bu kurumun benzerini Çad, Kamerun ve Tanzanya'da da açacağımızın müjdesiyle sizleri selamlıyorum.

Allah'a emanet olunuz..”

Dr. Mehmet Rıza Derindağ

Uganda, Kampala, Buddo Çare Eğitim Külliyesi

18/09/2022

Himmetini millet bilenler için

- hizmette izzet,
- cihatta devlet,
- sahavette servet,
- gayrette meserret,
- ibadette saadet vardır...



Our Isar Çare Complex Opened in Uganda

Uganda Çare Education Complex opened on Sunday, September 18 with its orphanage, primary school, mosque, guesthouse, cafeteria and madrasah.

Inauguration was attended and graced by Ambassador of Türkiye for Uganda, THY Board Member, THY Uganda Director, TİKA

Country Coordinator, Ugandan Royal Family Representative, Ugandan President Representative and Education Advisor, Mufti of Uganda, Uganda Islamic Council President, Islamic Council Social Services Department Head, Ministry of National Education School Services Department President, International Islamic University. It was also held with the participation of the Rectors, Ugandan Parliament Deputies, Mayors, representatives of Turkish NGOs, volunteers, donors and servicemen from Türkiye and many guests.

This year, **30 hafız students** and **130 primary school students** will receive education in the complex built on a 10-deÇare plot. The following statements of the **Mufti of Uganda** at the opening were very important:

“My brothers, what would have happened if the Türkiye of the last fifteen or twenty years had been fifty years ago? Today, the face of the Islamic world and Africa would be completely different. But today, the opening of one of Uganda’s largest educational complexes excites us for the future of Uganda and Africa. I say that the leader of the Islamic world is waking up to take over his duty”

Mufti Effendi’s speech warned my heart:

For those who know the nation as their aim found ;

- honor in service,
- state in strive
- wealth in generosity,
- rejoicing in zeal,
- bliss in worship...

We are in pursuit of such a lofty honor, a universal state, an inexhaustible wealth, a genuine happiness and a true happiness, how happy we are, how grateful we should be.

Isn’t it a grateful gift to try to be Lokman for the wounds of the Islamic world by shouldering the abundance, blessings, light and wisdom of Anatolia in order to make this last century of Muhammad a century of light and bliss!

On this occasion, we would like to thank Çare and its volunteers for the idea of offering a cure for the problems of the Islamic world.

Let’s finish with a section from the speech of our Association President, Mehmet Südlü, at the opening of our Uganda complex, full of 2023 good news;

“...The Çare Association was established in 2009 to mobilize charity for the Islamic world and all humanity.

Our association’s volunteers, donors, co-workers, regardless of color, nationality or state, aim to be with the Qurbanis, the oppressed and the afflicted, and to offer whatever we can with the power of the ant.



We worked hard to put the Anatolian wisdom, the altruism of our Turkiye, the dignity and honor of our people under the shade of our honorable crescent and star red flag.

We have drilled hundreds of water wells for 14 years on this road, set up Ramadan tables, slaughtered qurbans, organized health camps, and when our state set us a target, we focused on that target, and left permanent works with educational institutions.

And today we came together for the opening of our Isar Primary School and Orphanage

Our Lord likens scientific institutions and knowledge assemblies to gardens of paradise. Here we are in a garden of paradise on earth. We are in a home of wisdom. We are in a mosque of knowledge!

Allah Almighty did not order the Prophet to pray for anything other than knowledge to increase him. Because knowledge is an inexhaustible treasure. It benefits not only its owner, but also other people and even all living things. The most important means of distinguishing between right and wrong is science. The increase in knowledge is not a burden to man, on the contrary, it is a virtue that exalts him. As man's knowledge and wisdom increases, his humility also increases; the person gets rid of some delusions; understands the truth and tries to be a good person as much as possible. I greet you with the good news that we will open a similar one in Chad, Cameroon and Tanzania..”

Dr. Mehmet Riza Derindag
Uganda, Kampala, Buddo Remedial Education Complex 18/09/2022 which are the opposite of knowledge, are strongly condemned.

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْفَيْنِ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Say: Are those who know and those who do not know the same?”

With the encouragement of the verse, we have made it our goal to take Çare of the orphans of the Islamic world and to raise them in the best way.

We considered it our duty to build bridges between the NecipTurkish nation and the oppressed nations in this way.

Distinguished Gue, at the beginning of the century, with diseases such as ignorance, poverty and conflict, which Bediuzzaman considered as the enemies of the Islamic world, we considered it a duty to jihad with the weapons of science, technology and unity. With this sense of duty, we are opening our Isar Primary School and orphanage today. I would like to thank everyone who contributed to the realization of this dream, especially our President Recep Tayyip Erdoğan, our government, our Uganda embassy and TIKA institution. I would like to thank the Board of Directors of the Çare Association, our volunteers, and our donors individually. We are just the occasion. We are conducive to goodness, goodness, knowledge and beauty.

I pray that these beauties will cover the whole Islamic world and be a means of good for humanity, I welcome you again, and I wish the grace and grace of our Lord in the way of opening such good institutions.

I greet you with the good news that we will open a similar one in Chad, Cameroon and Tanzania. May Allah be with you all.”

Dr. Mehmet Riza Derindag

Uganda, Kampala, Buddo Remedial Education Complex

18/09/2022



For those who know the nation as their aim found ;



- honor in service,
- state in strive
- wealth in generosity,
- rejoicing in zeal,
- bliss in worship...



Açılış Konuşmaları

Opening Speeches



Kerem Alp

Uganda Büyükelçisi

Öncelikle ilkokulumuzun açılışında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uganda'da da sivil toplum kuruluşlarının varlığı, Müslüman kardeşlerimizi suiistimal eden çevrelerden koruma konusunda bize güç veriyor.

Yumbe bölgesi, İslam'ın Uganda'ya giriş yeri olup %95 Müslüman nüfusa sahip, fakat aynı zamanda 1,5 milyona yakın mülteciyi de barındıran bir bölgedir. Buradaki insanlara ve mültecilere yardımlarımızın bizim için çok değerli. O yüzden bizlerin bu tür Çare'nin ve buna benzer salih niyetle çalışan derneklerin tüm faaliyetlerine sonuna kadar desteklememiz gerekiyor.

Bugün bende en derin izlenimi yaratan şey, yetimlere duyduğum şefkat ve ülkemizin durumunun bu coğrafyaları ne kadar etkilediğini analiz etmem oldu. İnşallah bundan sonraki hizmetlerde yine beraber böyle çalışırız, vesile oluruz.



Kerem Alp

Ambassador of Uganda

First of all, I would like to express my gratitude to those who contributed to the opening of our primary school. The presence of non-governmental organizations in Uganda empowers us to protect our Muslim brethren from exploitative circles.

The Yumbe region serves as the entry point of Islam into Uganda, with a 95% Muslim population, but it also houses nearly 1.5 million refugees. Your assistance to the people here and to the refugees is invaluable to us. Therefore, we must wholeheartedly support the activities of organizations like Çare that work with such righteous intentions.

Today, what struck me the most was the compassion I feel for orphans and analyzing how our country's situation profoundly affects these regions. Hopefully, we will continue to work together in future endeavors and serve as a catalyst.

Ömer Aykon

TİKA Uganda Program
Koordinatörü



Çare Derneği'nin İsar İlköğretim Okulu'nun açılışına katılmaktan dolayı etkilendim.

Okul binasının uzaktan dahi hoşuma gitmesi, Afrika'da böyle yüksek kaliteli ve modern bir ortamın sağlanması değerli olduğunu vurguluyor. Uganda ve genel Afrika şartlarını göz önünde bulundurarak, okulun güzel bir ortam oluşturduğunu görmek benim için önemli.

Çare Derneği'ne teşekkür ederim, bu tür projelerin geleceğe dair umutları parlattığına inanıyorum.

Ömer Aykon

TİKA Uganda Program
Coordinator

I am impressed by being a part of the opening of the Isar Primary School by Çare Association.

The appeal of the school building, even from a distance, emphasizes the value of providing such a high quality and modern environment in Africa. Considering the conditions in Uganda and Africa in general, it's important for me to see that the school creates a beautiful setting.

I thank the Çare Association, and I believe that projects like this shine a light of hope into the future.

Serdar Turhan

Chairman of Katılımevim

I want to emphasize that we had an emotional day during the opening of Çare Education Campus. I am happy that this project, which started in 2019, has been completed despite the pandemic and economic crises.

Being in Uganda for the first time, I was deeply affected by poverty and the situation of orphans. I hope this campus will contribute to the development of Islam. I believe that Türkiye's involvement in such activities extends beyond its borders, and I want to emphasize the importance of supporting such projects.

Serdar Turhan

Katılımevim Yönetim Kurulu
Başkanı



Çare Eğitim Külliyesi'nin açılışında duygusal bir gün yaşadığımızı belirtmek isterim. 2019'da başlayan bu projenin, pandemi ve ekonomik krizlere rağmen tamamlanmış olması beni mutlu ediyor.

Uganda'da ilk defa bulunmamdan dolayı, fakirlik ve yetimlerin durumu beni derinden etkiledi. Bu külliye'nin İslam'ın gelişimi için güzel şeylere vesile olacağını umuyorum. Türkiye'nin bu tür faaliyetlerle sadece kendi sınırları içinde olmadığını gösterdiğine inanıyorum ve bu tür projelerin desteklenmesi gerektiğini vurgulamak isterim.



Melih Ecertaş

THY Yönetim Kurulu Üyesi

Çare Derneği'nin Uganda'nın Kampala şehrinde hayata geçirdiği entegre kampüs projesinin açılışını yaptığımızı memnuniyetle ifade ederim.

Okul, yetimhane, hafızlık eğitim merkezi ve camiden oluşan kampüs, sadece bizim için değil, yetimler ve Müslüman topluluğu için de dönüm noktası. Projede emeği geçenlere teşekkür diyorum ve buradaki etkinin mutluluk verici olduğunu belirtmek istiyorum.

Açılıшта büyükelçilik ve TİKA ile bir araya geldiğimizi, Cumhurbaşkanının liderliğindeki son 20 yılı görmekten umutlu olduğumuzu söylüyorum. Okul ve kampüsün birçok insana umut olmasını diliyorum.

Melih Ecertaş

Board Member of Turkish Airlines (THY)

I am pleased to announce the inauguration of the integrated campus project by Çare Association in Kampala, Uganda. The campus, consisting of a school, an orphanage, a Hafız training center, and a mosque, is a turning point not only for us but also for orphans and the Muslim community. I extend my thanks to those involved in the project and want to highlight the gratifying impact here.

I mention our collaboration with the embassy and TİKA at the opening, expressing my hope for the next 20 years under the leadership of our President. I wish the school and campus bring hope to many.

Murat Çiftçi

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı

Çare Derneği'nin Uganda'da düzenlediği organizasyona katılımımın benim için mutluluk verici olduğunu belirtmek isterim. Bu etkinlikte, 200'e yakın yetimin yatılı eğitim alacağı bir yetimhane de dahil olmak üzere, okulu ve camisiyle bir kompleksin tanıtıldığını gördüm.

Çare Derneği'nin gıda, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda etkin bir rol oynadığını fark ettim. Ayrıca, bu tür yardımların birleştirilip güçlü bir organizasyon haline getirilmesinin takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Ekonomik durumu iyi olanların paylaşmasının önemini ve Çare Derneği'nin bu anlayışı sürdürülebilir bir faaliyete dönüştürdüğünü görmek beni memnun etti. Etkinliğin duygusal bir atmosferde geçtiğini ve organizasyona vesile olan herkese teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum.



Murat Çiftçi

Chairman of Birevim

I want to express my happiness in participating in Çare Association's event in Uganda. During this event, I saw the introduction of a complex that includes an orphanage where around 200 orphans will receive boarding education, along with a school and a mosque. I realized that Çare Association plays an effective role in various areas such as food, health, and education. Moreover, the consolidation of these kinds of aids into a strong organization is commendable. Witnessing the importance of sharing among those who are economically well-off and seeing how Çare Association has transformed this understanding into sustainable action pleased me. The event had an emotional atmosphere, and I would like to thank everyone involved in making it happen.

Nil Nehrinin Doğduğu Yer

Dr. Mehmet Rıza Derindağ

Uganda Çare Külliyesimizin açılışı için gittiğimiz ülkede dört beş saat bir yolculukla Jinja bölgesinde Viktorya Gölü içinde mübarek Nil Nehri'nin kaynaklarından bir menba olduğunu öğrendik. Misafirlerimizle yola koyulduk. Çünkü nehirler Rabbimizin varlık ve birliğinin delillerinden olduğu gibi Nil Nehri'nin ise çok önemli farklı bir yeri var alemimizde.

Bu farka ve delile işareten Bediüzzaman; "Hattâ o kadar fevkalâde iddihar ve sarf ediyorlar ki, "Dört nehir cennetten geliyorlar." diye rivâyet edilmiş. Yani; zâhirî esbabın pek fevkünde olduklarından, mânevî bir cennetin hazinesinden ve yalnız gaybî ve tükenmez bir menban feyzinden akıyorlar demektir. Meselâ: Mısır'ın kumistanını bir cennete çeviren Nil-i mübarek; cenup tarafından, "Cebel-i Kamer" denilen bir dağdan mütemadiyen küçük bir deniz gibi tükenmeden akıyor. Altı aydaki sarfiyatı dağ şeklinde toplan-sa ve buzlansa, o dağdan daha büyük olur.

Halbuki o dağdan ona ayrılan yer ve mahzen, altı kısımdan bir kısım olmaz. Vâridatı ise; o muntika-i hârrede (sıcak beldelerde) pek az gelen ve susamış toprak çabuk yuttuğu için mahzene az giden yağmur, elbette o muvazene-i vâsiayı muhafaza edemediğinden, o Nil-i mübarek âdet-i Arziye fevkünde bir gaybî cennetten çıkıyor diye rivâyeti, gayet mânidar ve güzel bir hakikati ifade ediyor." diyor eserlerinde.

Hem yine Evliya Çelebi Seyahatnamesinin 10. cildini tamamen Mısır'a ayırmış, Nil'e de geniş şekilde yer vermiş. Nil Nehri'nin kaynağı, geçtiği yerlerin fiziksel özellikleri, suların yükselme döneminde yapılan kutlama ve şenlikler anlatılır.

En çok tartışılan konuların başında Nil Nehri'nin kaynağı geliyor. Evliya Çelebi de, Nil'in kaynağının Mısır'ın güneyinde yedi aylık mesafedeki Kamer Dağı (Cebel-ül Kamer) olduğunu söyler. Kaynağı on iki pınardır. İbrahim Bali de Hikmetname'sinde Nil'in kaynağı olarak Kamer Dağını gösterir, ancak bu konudaki farklı bir görüşe de yer verir. Buna göre nehrin kaynağı

Kafdağı'ndaki Selc dağıdır. Oradan Bahr-i Ahdar'a, yani Hint Okyanusu'na akar, denizi hızla geçip Sudan'a oradan da Fizan'a ve Mısır'a gelir.

15. yüzyıl şairlerinden Muhyittin Çelebi, Hızırname adlı eserinde Nil Nehri'nin kaynağını Hızır ile birlikte yaptığı bir yolculukta gördüğünü anlatır. Beyitleriyle Kafdağı'nda muazzam bir kaynaktan bahseder.

Uganda'nın Jinja şehrindeki Viktorya Gölü'nün Nil'e kaynaklık ettiği yere vardığımızda bir mucizeye şahit olduğumuz bilincindeydik.

Dünyanın en uzun nehri olan Nil Nehri'nin yine dünyanın en büyük 2. gölü olan Victoria Gölü'nden doğduğu yere vardığımızda sıradışı yolculuğun fevkalâfe meşakkat ve yorgunluğunu arkada bırakmıştık bile. Okulumuza 80 kilometre uzakta bulunan Jinja şehrindeki Viktorya Gölü'nün ortasında kaynayan ve Nil Nehri'nin menbalarından olan ve Nil'i besleyen suların başlangıç noktası olarak kabul edilen bölge, aynı zamanda ülkenin en önemli turistik merkezlerinden de biridir.

Afrika'daki hayat için çok önemli olan Nil'in Viktorya Gölü'nden çıkan suyu, yaklaşık 6 bin 800 kilometre yol kat ederek Akdeniz'e varıyor. Nil'i besleyen başlıca kay-



naklardan olan Viktorya Gölü, dünyanın ikinci en büyük tatlı gölü konumunda. Başlangıç noktasındaki su hareketliliği gözle görülürken, adeta alttan kaynakıyor. Nehir kenarları ve doğuş yerinde turistler için konaklama alanları da bulunuyor.

Kuş sesleri, kahverengi tepeler ve yeşilin eşlik ettiği manzarada tekne yolculuğu farklı bir deneyim sunarken, bölgenin çok sayıda kuşa da ev sahipliği yaptığı görülüyor.

Asıl Nil Nehri bu gölden Victoria Nili olarak çıkar. Kıyıda ve Albert göllerinden geçtikten sonra Albert Nili olarak yoluna devam eder. Nimule'de Sudan'a giren nehrin ana kolu, Melekal yakınında Bahrü'l Gazal ve Sobat Nehirleri'yle çatına kadar Bahrü'l Cebel, Mavi Nil Nehri ile çatına kadar da Beyaz Nil Nehri olarak anılır. Mavi Nil Etiyopya'nın orta kesiminde doğar ve Beyaz Nil'e Hartum yakınlarında doğu kıyısından katılır. Mısır'daki taşkınlarla yol açan suyu ve bereketli çamuru Mavi Nil getirir. Asıl Nil son büyük kolu olan Atbera Nehri'ni Hartum'un kuzeydoğusunda ve doğu kıyısından alır. Daha sonra kuzeybatıya doğru geniş bir S çizer. Bu arada üç çağlayana aşarak "Nasır Gölü'ne" katılır. Bu gölü oluşturan Assuan Barajı'nın aşağısında Mısır içlerinde kuzeye doğru akar ve Kahire yakınlarında "Nil Deltası"nı oluşturur ve İskenderiye ile Dimyat'tan Akdeniz'e dökülür. Denize dökülen yer olan ağız kısmı yaklaşık olarak 300 km uzunluğundadır.

Mısır'da Nil Nehri'nin sulama amacıyla kullanılması çok eski bir geçmişe dayanır. 19. yüzyılda baraj ve kanalların yapımı ile daha geniş bir alanda ve sürekli sulama olanakları sağlanmıştır. Nil Nehri üzerinde bulunan Assuan Barajı hem sulama, hem de elektrik üretiminde Mısır için hayati bir önem taşımaktadır. Nil Nehri tarih boyunca ve günümüzde taşımacılıkta da yoğun olarak kullanılmaktadır. Nil'in nereden doğduğu yüzyıllar boyu insanlar için bir sır olarak kaldı ve bu konuda pek çok efsane üretildi. Antik Mısırlılar nehrin gökten geldiğini ve yeraltı dünyasından gizli yollarla Mısır'a ulaştığını düşünerek Nil'i ilahlaştırdılar ve ona "Hapi" adını vererek insan şeklinde tasvir ettiler.

Herodot, Nil'in kaynağı konusunda bazı ütopyik anlatımları aktarır. Bunlardan birine göre Nil bütün dünyayı çevreleyen Okeanus Irmağı'ndan doğuyordu. Bir diğer aktarımına göre Libya'dan çıkıyor, Etiyopya'dan geçiyor ve Mısır'a ulaşıyordu. En detaylı anlatımı ise Sais'li Athene hazinesi yöneticilerinin anlatımlarıydı. Buna göre Nil, Syene (Günümüzde Asvan) ve Elefantin (Asvan yakınlarında Nil üzerinde bir ada) şehirleri arasındaki Krophe ve Mophi adındaki iki dağın arasında bulunan dipsiz



bir uçurumdan fıskırmaktadır. Suların yarısı Mısır'a ve Boreas'a, diğer yarısı ise Etiyopya'ya ve Notus'a akmaktadır. Herodot şöyle yazar: "Nil'in kaynaklarına gelince, bu konuda görüştüklerim içerisinde, Mısır'da Sais'teki Athene hazinesi yöneticileri dışında, ne Mısırlılar, ne Libyalılar ne de Helenlerden bir kimse çıkıp bunları bilirim diye övünmedi."

MS 2. yüzyılda yaşamış Pausanias'ın aktardığı bilgiler daha da ütopyiktir. Buna göre Nil Nehri, Fırat Nehri'nin devamıdır. Bataklıkta kaybolan Fırat, Etiyopya'nın uzak kesimlerinde yeniden ortaya çıkar ve Nil Nehri'ni oluşturur.

9. yüzyıl İslam coğrafyacılarından İbn Hurdâzbih ise Nil'in kaynağının Yemen'deki Kamer Dağı olduğunu ve ekvator dairesinin arka kısmında kalan Bahreteyn'e döküldüğünü, Nil'in Nubye arazisini dolaşarak Mısır topraklarına girdiğini, buradan da Rum denizine (Akdeniz) döküldüğünü yazar. 10. yüzyıl coğrafyacılarından El-Mesudi de Batlamyus'un Geographica kitabında Nil'in, Kamer Dağı'nın altından çıktığını gösteren bir tasvir gördüğünü ve buna göre nehrin on iki kaynaktan doğarak orada delta şeklinde iki göle döküldüğünü yazar.

Tarihçiler, coğrafyacılar ve daha niceleri Mübarek Nil için bir çok şey yazmış ve çizmişler aslolan kainattaki her zerre Allah'ın varlığına delil, O'nun birliğinin ayeti.. Her şey rahmetten haber veriyor. Elbette şu mübarek Nil de rahmetin mütecessim mütebessim bir tecellisi olarak zahiri menbaı bir gölden ve bir dağdan hakikati ise cennet gibi müşfik bir rahmetten geldiği akıldan uzak değildir.

Birthplace of the Nile River

Mehmet Rıza Derindağ PhD

In the country where we went for the inauguration of our Uganda Çare Complex, we learned that there is a spring from the sources of the blessed Nile River in Lake Victoria in the Jinja region, with a four-five-hour journey. We set off with our guests. Because, just as the rivers are the proofs of the existence and unity of our Lord, the Nile River has a very important place in our world. Pointing to this difference and evidence, Bediuzzaman; "In fact, it has been reported that they make such an extraordinary amount of expenditure that they say, "Four rivers come from heaven."

Well; Since they are above the apparent causes, it means that they flow from the treasure of a spiritual paradise and only from the effluence of an unseen and inexhaustible spring. For example: The blessed Nile, which turned Egypt's desert into a paradise; It flows endlessly from the south side, like a small sea, from a mountain called "Jabal-al Qamar."

If its consumption in six months is collected in the form of a mountain and ice, it will be larger than that mountain. However, the place and cellar reserved for him from that mountain would not be a part of six parts. Its income is; It is narrated that the rain, which comes very little in that region (in hot towns) and does not go to the cellar because the thirsty soil swallows it quickly, cannot of course maintain that balance, so that the Nile comes out of an unseen paradise equal to the blessed custom of earth, It expresses a meaningful and beautiful truth." he says in his works.

Moreover, Evliya Çelebi devoted the 10th volume of his Travel Book (sayahatname) entirely to Egypt and gave extensive coverage to the Nile. The source of the Nile River, the physical characteristics of the places it passes through, the celebrations and festivities during the rising of the waters are explained.

One of the most discussed topics is the source of the Nile River. Evliya Çelebi also says that the

source of the Nile is Mount Kamer (Cebel-ül Kamer), seven months away from the south of Egypt. Its source is twelve springs. Ibrahim Bali also shows Mount Kamer as the source of the Nile in his Wisdom, but he also gives place to a different view on this subject. According to this, the source of the river is Selc mountain in Qaf Mountain . From there it flows into Bahr-i Ahdar, that is, into the Indian Ocean, crosses the sea rapidly, and comes to Sudan, and from there to Fezzan and Egypt.

Muhittin Çelebi, one of the century poets, tells in his work called Hızırname that he saw the source of the Nile River during a journey he made with Hızır. He mentions an enormous source in Kafdagi with his couplets.

When we arrived at the source of Lake Victoria in Jinja, Uganda, we were aware that we had witnessed a miracle.

When we arrived at the place where the Nile River, the longest river in the world, originates from Lake Victoria, which is also the second largest lake in the world, we had already left behind the extraordinary hardship and fatigue of the extraordinary journey. Located in the city of Jinja, 80 kilometers away from our school, in the middle of Lake Victoria, the region, which is considered to be the starting point of the waters that feed the Nile and is one of the sources of the Nile River, is also one of the most important touristic centers of the country.

The water of the Nile, which is very important for life in Africa, comes out of Lake Victoria and reaches the Mediterranean by traveling about 6,800 kilometers. One of the main sources feeding the Nile, Lake Victoria is the second largest freshwater lake in the world.





While the water movement at the starting point is visible, it is almost boiling from the bottom. There are also accommodation areas for tourists at the riversides and the birthplace.

While the boat ride offers a different experience in the scenery accompanied by bird sounds, brown hills and greenery, it is seen that the region is home to many birds. The actual Nile River emerges from this lake as the Victoria Nile. After passing through Kyoga and Albert Lakes, it continues on its way as Albert Nili. The main branch of the river that enters Sudan at Nimule is called Bahrū'l Gazal and Sobat Rivers near Melekal, Bahrū'l Jabal up to the roof, Blue Nile River and White Nile River up to the roof. The Blue Nile originates in the central part of Ethiopia and joins the White Nile from its east bank near Khartoum. The Blue Nile brings the water and fertile mud that caused the floods in Egypt. The original Nile receives its last major tributary, the Atbera River, northeast of Khartoum and from its east bank. It then draws a broad S to the northwest. Meanwhile, it crosses three waterfalls and joins the "Nasser Lake". Below the Assuan Dam that forms this lake, it flows northward through Egypt and forms the "Nile Delta" near Cairo and empties into the Mediterranean Sea from Alexandria and Damietta. Its mouth, where it empties into the sea, is approximately 300 km long.

The use of the Nile River for irrigation in Egypt dates back to ancient times. With the construction of dams and canals in the 19th century, a wider area and continuous irrigation was provided. Located on the Nile River, the Assuan Dam is of vital importance for Egypt in both irrigation and electricity production. The Nile River has been used extensively in transportation throughout history and today. The origin of the Nile has remained a mystery for centuries, and many legends have been produced about

it. Thinking that the river came from the sky and reached Egypt through secret ways from the underworld, the ancient Egyptians deified the Nile and named it "Hapi" and depicted it in human form.

Herodotus cites some utopian accounts of the source of the Nile. According to one of them, the Nile was born from the Oceanus River, which surrounded the whole world. According to another transmission, it was coming out of Libya, passing through Ethiopia and reaching Egypt. The most detailed explanation was the accounts of the managers of the Athene treasury of Sais.

Accordingly, the Nile springs from a bottomless chasm between two mountains, Krophi and Mophi, between the cities of Syene (present-day Aswan) and Elefantin (an island on the Nile near Aswan). Half of the waters flow into Egypt and Boreas, and the other half into Ethiopia and Notus. Herodotus writes: "As for the sources of the Nile, among those I have discussed on this subject, neither the Egyptians, nor the Libyans, nor the Hellenes, except the rulers of the Athene treasury at Sais in Egypt, boasted that I knew them."

The information conveyed by Pausanias, who lived in the 2nd century AD, is even more utopian. Accordingly, the Nile River is the continuation of the Euphrates River. Lost in the swamp, the Euphrates reappears in remote parts of Ethiopia and forms the Nile River.

Ibn Hurdazbih, one of the century Islamic geographers, writes that the source of the Nile is Mount Kamer in Yemen and pours into Bahretayn, which is behind the equator circle, and that the Nile travels through the Nubian land and enters the Egyptian lands, and pours into the Greek Sea (Mediterranean) from there. Al-Masudi, one of the 10th century geographers, also writes in Ptolemy's Geographica book that he saw a depiction of the Nile emerging from under Mount Kamer, and according to this, the river emerged from twelve springs and poured into two lakes in the form of delta.

Historians, geographers and many others have written and drawn many things for the blessed Nile, the main thing is that every particle in the universe is proof of the existence of Allah, the verse of His unity. Everything tells about mercy. Of course, it is not far from the mind that the blessed Nile comes from a lake and a mountain as an intangible and happy manifestation of mercy, and its truth comes from a compassionate mercy like heaven.

Merhametin Amentüsü

Dünya, insan olmanın gerektirdiği ne kadar fazilet varsa hepsini en kamil şekliyle Allah Resulü'nde (s.a.v.) gördü. Söze sadakat, insana değer, çocuklara şefkat O'nunla (s.a.v.) gerçek anlamına kavuştu. Sahabe, O'na (s.a.v.) bakarak, O'nu (s.a.v.) dinleyerek değişti/gelişti/yetişti.

Allah Resulü (s.a.v.) ile “söz” gerçek değerini buldu. Önce kullara verilen “söz”e sadık kalmayı yaşantısıyla resmetti. Ardından bütün bir insanlığı kulluğa dair Allah Teala'ya verdikleri sözün gereğini yapmaya çağırdı.

İnsanlar arasında “Muhammedu'l-Emin” olarak anıldığı yani henüz risalet vazifesini kuşanmadığı yıllarda, Mekke'de Abdullah b. Ebi'l-Hamsa ile bir alış-veriş yapmışlardı. Abdullah, alış-veriştten kalan bakiyeyi teslim edebilmek için “Muhammedu'l-Emin”le bir öğle vakti buluşmayı kararlaştırmıştı. Efendimiz belirlenen yere, tayin edilen zamanda gittiler, bir iki saat derken tam üç gün beklediler. Üçüncü gün olmuştu ki Abdullah, “Muhammedu'l-Emin”le olan randevusunu hatırladı; Vaat edilen yere koştu, bir de ne görsün; Efendimiz (s.a.v.) orada, taşın üzerinde Abdullah'ı bekliyor.

Buyurdular ki: “Niçin bana zulmettin? Tam üç gündür burada seni bekliyorum.”

“Muhammedu'l-Emin”, “Muhammed Rasulullah” olunca, bütün bir beşeriyeti “kulluk ödevini” kuşanmaya Allah Tealâ'ya verdikleri ahde sadık kalmaya çağırdı.

Mütevazi yaşadı; Ashabından da tevazu sahibi olmalarını istedi. Yaşlı bir kadın mahrem olan bir müşkülünü O'na (s.a.v.) anlatmak istediğinde ağyar duymasın diye meclisinden kalktı kadına; “Hangi sokakta yürüyüp de bana sıkıntını anlatmak istersin.” diye sordu. Kadının tarif ettiği yöne gittiler; Meramını ifade edinceye kadar onu dinlediler sonra tekrar önceki meclislerine döndüler.

Hutbe irat ettiği birgün mescide bir bedevi geldi. İslam'ı, Allah Resulü'nden (s.a.v.) öğrenmek istediğini söyleyince hutbeyi yarıda kestiler, indiler, bedevinin yanı gittiler, İslam'ı tebliğ ettiler, ardından minbere dönüp kaldıkları yerden hutbeyi ikmal ettiler.

Mekke'nin Fethinden sonra idi; İnsanlar etrafına tonlanmışlar, Allah Resulü'nden (s.a.v.) ne öğrenebiliriz telaşı içerisinde O'na (s.a.v.) sorular soruyorlardı. Civarına bir adam sokuldu. Belli ki o da bir şeyler sormak istiyordu. Efendi-



miz'i (s.a.v.) görünce o kadar heyecanlandı ki konuşurken sözler adeta boğazında düğümleniyor, nutku tutuluyordu. Muhatabını rahatlatmak için buyurdular ki; “Sakin ol! Ben senin bildiğin devlet başkanlarından değilim. Ben, -fakirlikten dolayı- kurutulmuş et yiyen kadının çocuğuyum.”

Allah Resulü (s.a.v.) emrinde olanlara tek bir defa olsun hakaret etmedi. Dokuz yıl O'na (s.a.v.) talebelik yapan Enes b. Malik, Hocasının (s.a.v.) asil duruşunu anlatırken şunları söylemişti: “Yaptığım herhangi bir işten dolayı Efendimiz bana kötü yaptın ya da ne çirkin bir icraatın oldu.” demedi. Bir defa olsun kaşlarını çatmadı.

Savaşmamak için doğup-büyüdüğü şehri; Mekke'yi terk etti. Savaşmak zorunda kaldı, savaştı, yendi ve affetti. Düşmanlarına karşı olan tutumuyla “Merhametin Amentüsünü” yazdı. Bedir esirlerinin durumu görüşülürken, öldürülmelerinden yana görüş bildiren Hz. Ömer'e “Dün onlar kardeşlerinizdi.” diyerek Müslümanları yok etmeye gelen taifeye merhamet çağrısında bulundu.

Safvan b. Ümeyye Allah Resulü'ne (s.a.v.) en fazla eza edenlerindendi. Bu yüzden Mekke fethedilince kendini denize atmak için şehirden firar etti. Amcasının oğlu Umeyr b. Vehb Allah Resulü'ne (s.a.v.) gelerek Safvan'a “eman” istedi. Efendimiz (s.a.v.) Umeyr'in talebini kabul etti. Fakat Umeyr, Safvan'ın kendisine inanmayacağını, inanması için elinde Efendimiz'den geldiğini belgeleyen bir alamet olması gerektiğini söyledi. Allah Resulü'nden (s.a.v.) Mekke'ye girerken mübarek başlarında bulunan ve Safvan'ın da gördüğü sarığını istedi. Verdiler. Umeyr yola koyuldu, tam gemiye binmek üzere iken Safvan'a Cidde'de yetiştii. Ne var ki Safvan kendisiyle konuşmak isteyen amca oğluna mesafeli durdu. Umeyr, tuzağa düşürülüp öldürüleceğinden korkan Safvan'a Allah Resulü'nün (s.a.v.) merhametinden bahsetti. O'nun (s.a.v.) yeryüzün en üstün ve en hayırlı insanı olduğunu anlattı. Yanında getirdiği sarığı gösterdi. İkna olan Safvan, Umeyr'le birlikte Mekke'ye döndü; Efendimiz'in (s.a.v.) huzuruna çıktı.

Amca oğlunu kastederek “*Bu, iddia ediyor ki bana eman verdiniz, doğru mudur?*” Efendimiz (s.a.v.):

- Doğrudur.
- O halde bana iki ay mühlet veriniz. Müslüman olmak için düşünüyüm.
- Dört ay düşün.

Safvan müşrik olduğu halde, Allah Resülü (s.a.v.) ile birlikte *Huneyn seferine* katıldı. Hevazin kabilesinin hezimetini, Efendimiz’in (s.a.v.) azametini, dünya malına değer vermediğini görünce o derece etkilendi ki, talep ettiği müddeti doldurmadan “Kelime-i şehadet” getirip Müslüman oldu.

Bir gün huzuruna yoksul birisi geldi. Ne ki, Allah Resülü’nün yanında ona verecek hiçbir şey yoktu. Buyurdular ki, “*Git, benim adıma satın al.*” yani borcunu bana yazdır.

Çocuklara karşı kalbi son derece rakikti. Torunları Hasan ve Hüseyin’i dizi dibinde oturtur, kendisine gönderilen en güzel hediyeleri Zeyneb’in (r.a.) kızı Ümame’ye (r.a.) gönderirdi. Bir defasında yanında Akra’ b. Habis olduğu halde Hasan ve Hüseyin’i öpmüştü. Akra’, hayret içerisinde şöyle dedi:

- On tane çocuğum var ya Resulellah daha birisini öpmedim.

Buyurdular ki:

- Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

Merhameti o kadar engindi ki, hayvanlar da ondan nasıpdar olmuştu. Bir gün ensardan bir adamın -içerisinde deve olan- bahçesine girdi. Deve, Allah Resülü’nü (s.a.v.) görünce inlemeye ve gözlerinden yaşlar akamaya başladı. Efendimiz (s.a.v.) devenin yanına varıp elleriyle başını okşadı, akabinde ağlayan deve sükûta büründü. Bunun üzerine, “*Bu devenin sahibi kimdir?*” diye sordu. Ensardan genç bir adam ileri çıktı. Efendimiz gence: “*Sana mülk olarak verilen bu hayvanın hakkı noktasında Allah’tan kokmuyor musun?! Deve seni bana, kendisini aç bıraktığımı ve takatinin üzerinde ona iş yaptırdığımı söyleyerek şikayet etti.*” buyurdu.

Yetimdi. Yetimlerin halinden de en güzel O (s.a.v.) anlardı.

Bu yüzden defaatle yetimlerin hukukunun korunmasından bahsetmişti. Bir defasında işaret parmağı ile orta parmağını göstererek “*Ben ve yetime bakanlar cennette bu iki parmak gibi yan yana duracaklar*” buyurdu. En hayırlı evi tarif ederken de şöyle demişti: “*En hayırlı ev: İçerisinde yetim barındıran ve ona orada iyi davranılan evdir.*”*

Kötülüğü iyilikle defetti. Ömrünü insanlığın kurtuluş davasına adadı. Kavmi kendisini yalanladığında Cebrail yanına gelip şöyle dedi. “*Allah azze ve celle milletinin sana söylediği şen’i ifadeleri işitti. Dağlardan görevli meleğe, dilediğin cezayı onlara uygulaması için emretti. Ardından görevli meleğe huzuruna geldi. “Emret ya Muhammed! Dilediğin gibi cezalarını vereyim.” dedi. Efendimiz; “Allah Teala’dan, helak olmalarını değil, süblblerinden yalnız kendisine ibadet eden ve hiçbir şeyi Ona şirk koşmayan bir nesil çıkarmasını istiyorum.*” dedi.

Hız. Aişe’ye evdeki konumu sorulduğunda, O’nu (s.a.v.) elbisesinin söküklelerini elleriyle diken ve ev işlerinde ailesine yardım eden bir eş olarak anlatmıştı.

O (s.a.v.) mescitte namaz kıldırır, savaşta İslam Ordusunu yönetir, yetim çocuklara sığınak olur, suffede muallimlik yapar, hastaları ziyaret eder, cenazelere katılır, fakirlerin davetlerine icabet eder, geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Kulluk adına, dünya ve ahiretin imarı adına, insani değerlerin ihyası adına daha ne kadar haslet varsa hepsini en kamil manada O (s.a.v.) yaptı.

İhsan Şenocak



Creed of Mercy

The world saw all the virtues required by human beings in the most perfect way in the Messenger of Allah (pbuh). Fidelity to the word, worthy of humanity, compassion for children attained its true meaning with him (pbuh). The Companions changed/developed/bred up by looking at Him (pbuh) and listening to Him (pbuh).

With the Messenger of Allah (pbuh), “word” found its true value. First, he portrayed being faithful to the “promise” given to the servants with his life. Then, he called upon all humanity to fulfill the promise they made to Allah.

In the years when he was known as “*Muhammad al-Ameen*” among the people, that is, when he did not yet assume the duty of prophethood, Prophet (pbuh) made a trade with Abdullah bin Abi'l-Hamsa. Abdullah had decided to meet with “Muhammad al Ameen” at noon in order to deliver the remaining balance from the trade. They went to the appointed place, at the appointed time, and waited for three days after one or two hours. It was the third day when Abdullah remembered his appointment with “*Muhammad al Ameen*”; He ran to the promised place, and what should he see; Our Prophet (pbuh) is there, on the stone, waiting for Abdullah.

They said: “*Why did you persecute me? I’ve been waiting for you here for three full days*.”

When “*Muhammad al Ameen*” became “*Muhammad the Messenger of Allah*”, he called upon all humanity to put on the “*duty of servitude*” and to be faithful to the covenant they made with Allah.

He lived modestly; He also asked his companions to be humble. When an old woman wanted to tell him about a private problem, she got up from her assembly so that she would not cry; “*Which street would you like to walk on and tell me about your troubles?*” he asked. They went in the direction the woman described; They listened to him until he expressed his concern, then they returned to their previous assembly.

One day, when he made a sermon, a Bedouin came to the mosque. When he said that he wanted to learn about Islam from the Messenger of Allah (pbuh), they interrupted the sermon, descended, went to the bedouin, preached Islam, then returned to the pulpit and delivered the sermon from



where they had left off.

It was after the Conquest of Mecca; People huddled around him and were asking questions to him in a hurry about what we can learn from the Messenger of Allah (pbuh). A man was approached. He obviously wanted to ask something too. He was so excited when he saw the Prophet (pbuh) that the words almost got stuck in his throat and he was speechless. To comfort his interlocutor, they said; “*Calm down! I’m not the head of state you know. I am the child of the woman who ate cured meat because of poverty.*”

The Messenger of Allah (pbuh) never insulted those under his command. Anas b. Maliq describing his Prophet (s.a.v.) noble stance, Anas bin Malik said: he didn’t say. Not once did he frown.

The city where he was born and raised in order not to fight; He left Mecca. He had to fight, he fought, he conquered and he forgave. He wrote “*The Creed of Mercy*” on his attitude towards his enemies. While discussing the situation of the prisoners of Badr, Hz. Omar said that.”He called for mercy to the group that came to destroy the Muslims.

Safwan b. Umayya was one of those who persecuted the Messenger of Allah (pbuh) the most. Therefore, when Mecca was conquered, he fled the city to throw himself into the sea. His uncle’s son Umayr b. Wahb came to the Messenger of Allah (pbuh) and asked Safwan to be “safe”. Our Prophet (pbuh) accepted Umair’s request. However, Umayr said that Safwan would not believe him, and for him to believe, he had to have an omen certifying that it came from the Prophet. He asked the Messenger of Allah (pbuh) for the turban that Safwan had seen on his blessed head while entering Mecca. They gave. Umayr set off, and just as he was about to board the ship, he caught up with Safwan in Jeddah. However, Safwan kept his distance from his uncle who wanted to talk to him. Umayr talked about the mercy of the Messen-

ger of Allah (pbuh) to Safwan, who feared that he would be ambushed and killed. He explained that he (pbuh) was the most superior and benevolent person on earth. He showed me the turban he had brought with him. Convinced, Safwan returned to Mecca with Umair; He went to the presence of the Prophet (pbuh).

ferring to his son, the uncle said, “Is this true, he claims you have given me custody?”* The Prophet (pbuh):

- It's true.
- Then give me two months. Let me think about being a Muslim.
- Think four months.

Although Safwan was a polytheist, he joined the expedition of Hunayn with the Messenger of Allah (pbuh). When he saw the defeat of the Hevazin tribe, the majesty of our Prophet (pbuh) and his disregard for worldly possessions, he was so impressed that he brought the “Kelime-i martyrdom” and became a Muslim before the deadline he demanded.

One day, a poor man came before him. However, there was nothing to give him with the Messenger of Allah. They said, “Go buy it for me.” so write down your debt to me.

His heart towards children was extremely rakish. He would make his grandchildren Hasan and Hüseyin sit at his knees and send the most beautiful gifts sent to him to Umame (r.a.), daughter of Zaynab (r.a.). Once, Akra' b. He kissed Hasan and Husayn even though he was malignant. Akra' said in astonishment:

- I have ten children, Messenger of Allah, I have not kissed anyone yet.
- They said:
- There is no mercy for those who do not show mercy.

His mercy was so great that the animals were also blessed by him. One day, he entered the garden of a man from the Ansar, which had a camel in it. When the camel saw the Messenger of Allah (pbuh), it began to groan and tears began to flow from its eyes. The Prophet (pbuh) came to the camel

and patted its head with his hands, and then the camel fell silent. Then, “Who owns this camel?” asked. A young man from the Ansar came forward. Our Lord said to the young man: “Do you not know of Allah regarding the rights of this animal given to you as property?! The camel complained about you to me saying that you starved it and that you made it work on its strength.”* he commanded.

He was an orphan. He (pbuh) understood the plight of orphans best. That's why he talked about the protection of orphans' rights over and over. Once, showing his index and middle fingers, he said, “I and those who Care for orphans will stand together in Paradise like these two fingers.” While describing the best house, he said: “The best house: It is a house that has orphans and is treated well there.”*

He banishes evil with good. He devoted his life to the cause of the salvation of humanity. When his people denied him, Gabriel came to him and said: “Allah has heard the sheen expressions that the nation of azza wa jalla said to you. He ordered the angel in charge of the mountains to impose any punishment you wish on them. Then the attendant came to the presence of the angel. “*Order, Mohammed! I will punish them as you wish.” said. Our Prophet; “I do not ask Allah to perish, but to raise a generation from their loins that worships Him alone and does not associate anything with Him*.” said.

When Hazrat Aisha was asked about her position at home, she described her (s.a.v.) as a wife who sewed the rips of her clothes with her hands and helped her family with the housework.

He (pbuh) led the prayer in the mosque, led the Islamic Army in the war, sheltered orphans, taught in the suffa, visited the sick, attended funerals, accepted the invitations of the poor, and prayed at night until his feet swelled. In the name of servitude, in the name of the construction of the world and the hereafter, in the name of the revival of human values, He (pbuh) has done all of them in the most perfect sense.

İhsan Senocak



Karabağ: Azerbaycan'ın Zaferi

Yıllardır süren Karabağ sorunu, Azerbaycan ve Ermenistan arasında var olan bir çatışmaydı. Sorun, Ermeni azınlığın Karabağ'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle daha da büyümüş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tehdit edilmeye başlanmıştı. Bu çekişme, tarihi, kültürel ve stratejik önemi nedeniyle bölgede ve dünya genelinde büyük bir ilgi uyandırdı. Azerbaycan'ın 2020 yılında başlattığı askeri operasyon, Karabağ sorununa radikal bir çözüm getirdi. Ancak, bu operasyon, iki taraf arasındaki kalıcı barışın sağlanması konusundaki soruları da gündeme getirdi. Bölgedeki siyasi ve sosyal dinamikler, birçok sorunun hala çözülmesi gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle, Karabağ sorunu, bölgedeki barış ve istikrar çabaları açısından önemini koruyor.

Zafere Giden Yolda Operasyonun Süreci

Operasyon, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlama hakkı kapsamında uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmişti. Süreç içerisinde Azerbaycan'ın birçok ülkenin de desteğini aldığını gördük. Özellikle, Türkiye'nin desteği Azerbaycan'ın Karabağ sorununu çözmek için kararlılığını daha da arttırmıştı. Türkiye, bu operasyonların sürecinde Azerbaycan'ın yanında durarak diplomatik ve askeri destekler sağladı. Sivillerin zarar gördüğü konusunda ortalığa atılan fikirlere karşılık Azerbaycan, operasyonun meşru bir şekilde gerçekleştirildiğini ve sivillerin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Bu operasyonla Ermenistan, işgal ettiği toprakları terk ederken Azerbaycan da yine kendisine ait olan Karabağ bölgesini geri almış oldu. Ancak, operasyon sırasında her iki tarafta da elbette kayıplar yaşandı. Operasyon sonunda, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir ateşkes anlaşması da imzalandı.

Zaferin Getirdiği Coşku

Azerbaycan'ın Karabağ sorununda kazandığı zafer, sadece Azerbaycan halkını değil, tüm Türkiye'yi de sevindirmişti. Bu zafer, birkaç yıl boyunca süren zorlu mücadelelerin sonucunda elde edilince Azerbaycan halkının bu coşkusu haklı gurur oluyor bir yerde. Azerbaycanlılar kaybedilen hayatlar için üzgün olsa da, zaferi sevinçle karşıladı. Bu zafer, Azerbaycan'ın uluslararası alanda saygınlığını artırdı ve ülkenin geleceği için umut vaat etti. Ayrıca, bu zafer, Azerbaycan halkının birlik ve beraberliği ile kazanılmıştı. Azerbaycanlılar, bu zaferin coşkusunu, tarihi bir olaya şahitlik etmenin gururu ile birleştirerek günlerce kutladı. Elbette biz de onlara eşlik ettik.

Karabağ'ın Yeniden İnşası

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki operasyon sonrasında, bölgedeki topraklarını yeniden inşa etmek, sivil halka yardım etmek ve insani yardım faaliyetlerinde bulunmak için birçok alanda adım attı. Bu adımlar, bölgenin kalkınması ve insanların yaşam standartlarının yükseltilmesi için önemli bir yere sahipti. Ayrıca, operasyonun sonuçları, bölgedeki siyasi ve askeri dengeleri de değiştirdi diyebiliriz. Bu değişiklikler, bölgenin geleceği ve bölgedeki ülkeler arasındaki ilişkiler açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle, Azerbaycan'ın, bölgedeki istikrar ve barışın korunması için çalışmalarına devam ettiğini söyleyebiliriz.

Karabağ'ın yeniden inşası, Azerbaycan'ın zaferinin bir parçasıdır ve sivil halkın hayatını normale döndürmek için önemlidir. Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı zafer, bölgedeki siyasi ve askeri dengeleri değiştirdi. Bu, uluslararası toplumda farklı tepkilere neden olsa da Azerbaycan uluslararası hukuka uygun bir şekilde hareket edip toprak bütünlüğünü korumuştur. Azeri kardeşlerimize bu zaferleri kutlu olsun!



Karabakh: Victory of Azerbaijan

The Karabakh conflict, which has been going on for years, was a conflict between Azerbaijan and Armenia. The problem grew even more with the declaration of the independence of Karabakh by the Armenian minority, and the territorial integrity of Azerbaijan began to be threatened. This conflict aroused great interest in the region and around the world due to its historical, cultural and strategic importance. The military operation initiated by Azerbaijan in 2020 brought a radical solution to the Karabakh conflict. However, this operation also raised questions about achieving lasting peace between the two sides. The political and social dynamics in the region show that many problems still need to be resolved. For this reason, the Karabakh issue remains important for peace and stability efforts in the region.

The Process of the Operation on the Road to Victor

The operation was carried out in accordance with international law within the scope of Azerbaijan's right to restore its territorial integrity. In the process, we saw that Azerbaijan received the support of many countries. In particular, Türkiye's support further increased Azerbaijan's determination to resolve the Karabakh conflict. Türkiye stood by Azerbaijan during these operations and provided diplomatic and military support. In response to the rumors that civilians

were harmed, Azerbaijan declared that the operation was carried out legitimately and that necessary measures were taken to prevent civilians from being harmed. With this operation, while Armenia left the occupied territories, Azerbaijan also took back the Karabakh region that belonged to it. However, during the operation, of course, there were casualties on both sides. At the end of the operation, a ceasefire agreement was signed between Azerbaijan and Armenia.

The Enthusiasm of Victory

The victory of Azerbaijan in the Karabakh conflict pleased not only the people of Azerbaijan, but also all of Türkiye. When this victory is achieved after several years of hard struggle, the enthusiasm of the Azerbaijani people becomes justified pride somewhere. While the Azerbaijanis were sad for the lives lost, they hailed the victory. This victory increased Azerbaijan's prestige in the international arena and gave hope for the country's future. In addition, this victory was won by the unity and solidarity of the Azerbaijani people. Azerbaijanis celebrated for days, combining the enthusiasm of this victory with the pride of witnessing a historical event. Of course, we accompanied them.

Reconstruction of Karabakh

After the operation in Nagorno-Karabakh, Azerbaijan took many steps to rebuild its lands in the region, to help the civilian population and to carry out humanitarian aid activities. These steps had an important place for the development of the region and for raising the living standards of the people. In addition, we can say that the results of the operation changed the political and military balances in the region. These changes are important for the future of the region and the relations between the countries in the region. Therefore, we can say that Azerbaijan continues its efforts to preserve stability and peace in the region.

The rebuilding of Karabakh is part of Azerbaijan's victory and is important to normalize the lives of the civilian population. Azerbaijan's victory in Karabakh changed the political and military balances in the region. Although this caused different reactions in the international community, Azerbaijan acted in accordance with international law and preserved its territorial integrity. Congratulations to our Azerbaijani brothers on these victories!



Yetim Sponsorluğu

Yetim sponsorluğu, yetim çocukların gıda, eğitim, sağlık, barınma gibi ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanmasını hedefleyen bir sistemdir.

Yetim sponsorluğu ile bağışçılarımız 200 TL'lik aylık bağışlar yaparak en az 12 ay boyunca sponsorluk yapabiliyorlar. Gelin şimdi hep birlikte Çare Derneği yetim sponsorluğunu en önemli başlıkları ile tek tek ele alalım.

Neden yetim çocukları destekliyorsunuz?

Çocuklar vaziyetleri itibariyle son derece muhtaç ve bu ihtiyaçlarını karşılamaya muktedir olmadıkları ve yanlış yönlendirilmelere müsait oldukları için yetim çocuklar için hummalı çalışmalar yürütmekteyiz. Ayrıca yetim çocuklar birçok kötü niyetli kimsenin hedefinde olduğu için yetim çocukları sahiplenmeyi kendimize bir görev addediyoruz. Zira unutmamalı ki çocuklar geleceğimiz demektir.

Yetim yardımları hangi sıklıkla yapılıyor?

Sürekli olarak yetim yardımlarımız devam etmektedir. İhtiyaç görülen ülkelerde yetim ve yetimhanelere gıda, giyecek, eğitim, sağlık, barınma vb. birçok konuda yardımlarda bulunmaktayız. Her nerede bir yetim yetimhanemize getirilse kendi kendine bir geliri olup ayakları üzerinde durana kadar ve ilgili hükümet izin verdikçe ona desteğimizi sürdürmekteyiz.

temdir. Bağışçının adına atanan yetim kardeşimiz hakkında kendisine bilgi formu ve yıl içerisinde video gönderilmektedir.

Sponsor olduktan sonraki süreç nedir?

Sponsor olmak isteyen kişinin bilgileri bizlere ulaştıktan sonra süreç başlamış olur. Yetim birimiz gerekli bilgiler doğrultusunda yetim ataması gerçekleştirir ve yetim bilgi formunu sizlerle paylaşır. Daha sonra sizlere bağışınızı nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirme yapılır. Yıl içerisinde sponsor olduğunuz yetim hakkında sizlere videolar gönderilir.

Sponsorluk süresi ne kadardır?

En az 12 aydan oluşmaktadır. Yetim birimizdeki arkadaşlara bilgi vererek dilediğiniz zaman sponsorluğunuzu dondurabilirsiniz.

Yetimlerin ihtiyaçları ne şekilde karşılanıyor?

Yetim ve yetimhanelerin ihtiyaçları aşağıdaki şekilde karşılanmaktadır.

1. Yetimhanelere Yardım
2. Yetim Sponsorluğu

Birinci seçenek yetimhanelere yardım adı altında istediğiniz zaman dilediğiniz miktarda bağış yapabilirsiniz, ikinci seçenek olarak Yetim sponsorluğu, bağışçılar tarafından düzenli olarak aylık 200 TL'lik bir bağış ile en az 12 ay dan oluşan gıda, eğitim, sağlık ve barınma gibi hizmetleri karşılayan bir sis-





Bir (1) aylık sponsorluk bedeli ne kadardır?

Bir yetim için aylık 200 TL ve 1 yıl süreyle her ay ödeme yapmanız gerekiyor. Düzenli ödeme yapamayan hayırseverler “Yetimhanelere Yardım” olarak istediği zaman ve istediği miktarda bağış yapabilirler.

Yetimhanelerde kalan yetimlere nasıl bakılmaktadır?

Her ülkede yetim kardeşlerimizi gözetleyen yardımcı olan yetimhane görevlilerimiz öğretmenler ve diğer personel 7/24 yetim kardeşlerimizin yanında kalmaktadır. Yetimhanelerimizde ranza sistemi yatakhaneler, derslikler, yemekhaneler bulunmaktadır.

Dilediğimiz miktarda katkıda bulunabilir miyiz?

Yetim desteklemek adına istediğiniz miktarda bağış yapabilirsiniz. Yetim sponsorluğu ise kaç tane yetim kardeşimize yardım etmek istiyorsanız, kişi başına 200 TL tutarında bağış yapmanız gerekmektedir.



Issues of Curiosity : Orphan Sponsorship

Orphan sponsorship is a system that aims to regularly meet the needs of orphans such as food, education, health and shelter.

With the orphan sponsorship, our donors make monthly donations of 200 TL and can be a sponsor for at least 12 months. Let's take Çare of the orphan sponsorship of the Çare Association one by one with its most important titles.

Why do you support orphans?

We are working feverishly for orphans because children are extremely needy due to their situation, they are not able to meet their needs and they are prone to misdirection. In addition, since orphans are the target of many malicious people, we consider it our duty to adopt orphan children. Because we should not forget that children are our future.

How are the needs of orphans met?

- The needs of orphans and orphanages are met as follows.
- Aid to Orphanages
- Orphan Sponsorship

The first option, you can donate any amount you want under the name of helping orphanages, as the second option, Orphan sponsorship is a system that meets the services such as food, education, health and shelter for at least 12 months with a monthly donation of 200 TL by the donors. An information form and a video are sent to the orphan who is assigned on behalf of the donor during the year.

What is the process after becoming a sponsor?

After the information of the person who wants to be a sponsor reaches us, the process begins. Our orphan unit appoints orphans in line with the necessary information and shares the orphan infor-



mation form with you. You will then be informed about how to make your donation. During the year, videos are sent to you about the orphan you sponsor.

How long is the sponsorship period?

It consists of at least 12 months. You can freeze your sponsorship at any time by informing our friends in our orphan unit.

How much is the sponsorship fee for one (1) month?

You have to pay 200 TL per month for an orphan and every month for 1 year. Charitable philanthropists who cannot make regular payments can donate at any time and in any amount as "Help to Orphanages".



How are orphans cared for in orphanages?

Our orphanage officers, teachers and other staff who watch over our orphan brothers and sisters in every country stay with our orphans 24/7. There are bunk bed system dormitories, classrooms and dining halls in our orphanages.

Can we contribute as much as we wish?

You can donate any amount you want to support orphans. Orphan sponsorship, if you want to help how many orphan brothers and sisters, you need to donate 200 TL per person.: Orphan Sponsorship



Suyun İnsan Vücuduna Faydaları

Suyun insan vücuduna faydaları çok çeşitli ve konu hakkında yazılabilecek çok şey var. Ancak, burada sadece suyun en önemli bazı faydalarından bahsetmek istiyoruz.

Su, vücudumuzun en önemli besinlerinden biri ve günlük ihtiyaçlarımızın da yüzde 60'ını karşılar. Vücudumuzdaki su düzeyini korur ve enerji seviyesini yükseltir. Metabolizmayı hızlandırır ve toksinlerden arındırır. Su, cildimizin nem dengesini korur ve ciltteki kuruluğu da önler. Ayrıca, su tüketimi artırıldığında ciltteki lekeler ve sivilcelerin azalmasına yardımcı olabilir.

Suyun en önemli bir diğer faydası da bağışıklık sistemimizi güçlendirmesidir. Aynı zamanda enfeksiyonlarla mücadele etmemize yardımcı olur. Ayrıca su tüketimi artırıldığında boğaz ağrısı ve öksürük gibi semptomların azalmasına yardımcı olabilir.

Suyun faydaları daha sayamayacağımız kadar çoktur. Genellikle günde en az 8 bardak su tüketilmesi tavsiye edilir. Peki su tüketimi ile ilgili diğer öneriler nelerdir? Suyun insan vücuduna faydalarını maksimize etmek için aşağıdaki önerilere dikkat edebilirsiniz:

1. Günde yeterli miktarda su tüketin: Günlük su tüketim miktarı, kişinin yaşı, cinsiyeti, vücut ağırlığı ve fiziksel aktivite seviyesi gibi faktörlere göre değişebilir, ancak genellikle günde en az 8 bardak su tüketilmesi tavsiye edilir.

2. Su tüketimine doğru zamanlarda başlayın: Sabah kalktığınızda ve yatmadan önce su içmeniz, vücuttaki su düzeyini dengede tutmanıza yardımcı olur.

3. Suyun yanı sıra diğer sıvıları da tüketin: Doğal sıkılmış meyve suları, süt ve diğer sıvı

gıdalar da vücuttaki su düzeyini artırır. Ancak, bunların yerine suyun tercih edilmesi daha iyidir, çünkü su daha az kalori içerir ve toksinleri atmaya yardımcı olur.

4. Suyun sıcaklığına dikkat edin: Özellikle yaz aylarında, suyun sıcaklığının düşük olması daha rahatlatıcıdır ve vücuttaki su düzeyini dengede tutmaya yardımcı olur.

5. Suyun tatlandırılmış versiyonlarını tercih etmeyin: Meyve suyu gibi hazır ve tatlandırılmış sıvılar, ekstra kalori ve şeker içerir ve bu nedenle suyun tercih edilmesi daha iyidir.

6. Suyun farklı tatlarını deneyin: Bazen su tüketiminin artırılması zor olabilir. Bu durumda, suya meyve veya yapraklar ekleyerek farklı tatlar elde edilebilir.

7. Fiziksel aktivite yaptığınız zaman su tüketin: Fiziksel aktivite yaptığınız zaman, vücudumuz su kaybeder ve bu nedenle su tüketimini artırmamız gerekir.

8. Suyun kalitesine dikkat edin: Su tüketirken, suyun kalitesine dikkat etmeniz önemlidir. Eğer suyun kalitesi düşükse, bu vücudunuzda sağlık sorunlarına neden olabilir.

9. Su tüketimini öğünlerden önce artırın: Öğünlerden bir süre önce su tüketimi, metabolizmanızı hızlandırır ve kilo vermenize yardımcı olur.

10. Su tüketimini yüksek nem ortamlarında artırın: Yüksek nem ortamlarında, vücuttaki su düzeyi hızla azalır ve bu nedenle bu ortamlarda su tüketiminin artırılması önemlidir.

Sonuç olarak, su insan vücudu için oldukça önemlidir ve günlük tüketimimizin yeterli olması da büyük önem taşır. Su tüketimine dikkat ederek, vücuttaki su düzeyini dengede tutarak, sağlıklı bir yaşam sürdürebiliriz.

Benefits of Water to the Human Body

The benefits of water to the human body are diverse and there is much to be written on the subject. However, we just want to talk about some of the most important benefits of water here.

Water is one of the most important nutrients of our body and meets 60 percent of our daily needs. It maintains the water level in our body and increases the energy level. It accelerates metabolism and removes toxins. Water maintains the moisture balance of our skin and prevents dryness on the skin. Also, when water consumption is increased, it can help reduce skin blemishes and acne.

Another important benefit of water is that it strengthens our immune system. It also helps us fight infections. It can also help reduce symptoms such as sore throat and cough when water consumption is increased.

The benefits of water are too many to count. It is generally recommended to consume at least 8 glasses of water per day. So what are the other suggestions about water consumption? To maximize the benefits of water to the human body, the following recommendations can be considered:

- 1. Drink enough water per day:** Daily water consumption can vary depending on factors such as a person's age, gender, body weight and physical activity level, but it is generally recommended to consume at least 8 glasses of water per day.
- 2. Start your water consumption at the right times:** Drinking water when you get up in the morning and before going to bed helps you keep the water level in the body in balance.
- 3. Consume other liquids besides water:** Naturally squeezed juices, milk and other liquid foods also increase the water level in

the body. However, it is better to choose water instead, because it contains fewer calories and helps to remove toxins.

4. Pay attention to the temperature of the water: Especially in summer, the lower temperature of the water is more relaxing and helps to keep the water level in the body balanced.

5. Do not opt for sweetened versions of water: Instant and sweetened liquids such as fruit juice contain extra calories and sugar, so it is better to choose water.

6. Try different flavors of water: Sometimes it can be difficult to increase water consumption. In this case, different flavors can be obtained by adding fruit or leaves to the water.

7. Consume water when you do physical activity: When you do physical activity, our body loses water and therefore we need to increase water consumption.

8. Pay attention to the quality of the water: When consuming water, it is important to pay attention to the quality of the water. If the water is of poor quality, it can cause health problems in your body.

9. Increase water consumption before meals: Consuming water a while before meals accelerates your metabolism and helps you lose weight.

10. Increase water consumption in high humidity environments: In high humidity environments, the water level in the body decreases rapidly, so it is important to increase water consumption in these environments.

As a result, water is very important for the human body and it is of great importance that our daily consumption is sufficient. By paying attention to water consumption and keeping the water level in the body in balance, we can lead a healthy life.

Yusuf Seyit Özdemir

Üç Yolculuk

Çare Derneği'nin gönüllüsü olarak gerçekleştirdiğim üç yolculuk; uzaklara, karanlığa ve istikbale doğru oldu. İlk durak Garissa, Kenya oldu. Ramazan faaliyetleri için ülkenin en uzak bölgesine gittik.

Yol boyunca, Afrika'nın bereketli coğrafyasını seyrederken bitki örtüsünün git gide sarı, kahverengi sahralara bıraktığını gözlemledim. İlk durakta, ihtiyaç sahiplerine yardım paketleri dağıttık ve onlarla oyunlar oynadık. İkinci durak Tanga, Tanzania oldu. Burada, sağlık kampına katarakt ameliyatları için gittik. Hastaların umutlu bakışları, hekimlerin çaba sarf ederkenki halleri beni oldukça etkilemişti. Üçüncü ve son durak ise Kampala, Uganda'ya olmuştu. Burada, Çare Derneği'nin projelerinden biri olan bir yetimhane ve okul kompleksinin açılışına katıldık. Tüm bu yolculuklar, Çare Derneği'nin gönüllüsü olarak başlayan bir yolculuğun parçasıydı ve benim için unutulmaz anılarla dolu oldu.

Uzaklar: Kenya'da Yardım ve Dayanışma

İstanbul'dan Kenya'ya Uçuş

İstanbul Havalimanı'ndan Kenya'ya uçtuk. Başkente vardığımızda, istikametimiz için hazırlanan araçlarımız geldi. İhtiyaç sahipleri için hazırlıklarımızı tamamladık ve dağıtımlar için yola koyulduk.

Afrika'nın Değişen Coğrafyası

Yol başta oldukça normaldi, Afrika'nın bereketli coğrafyasında seyahat ediyorduk. Ancak ilerledikçe bitki örtüsü giderek rengini sarı, kahverengi sahillere bıraktı. Kekremsi diken kokuları ve çorak bölgeler bizi karşıladı. Biz ilerledikçe diken kokusu orucumu daha da zorlaştırdı. Sıcaklık susuzluğumu artırdı, coğrafya birkaç ağaç ve filmlerdeki dönen çöl çalı çırpıları da beni bambaşka hale soktu.

Kümbet Köyü ve Mahsun Bakışlar

İlk kümbet, baraka tipi köye geldiğimizde, mahsun bakışlı köy sakinleri ufak bir gölgeyi olan ağacın altında bizi bekliyordu. Biz yaklaştıkça hareketsizlikleri azalıyor, yüzlerindeki tebessüm artıyordu. Yakınlarına gelip selam verdikten sonra köyde kutlama başladı!



Kutlamalar ve Yardım Dağıtımı

Biz de kendimizi bu kutlamaya kattık ve bayramı çok öncesinden yaşamaya başladık. Kolileri ve yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttıkça susuzluğumuz ve sahadaki yorgunluğumuz geçti.

Çocuklarla Oyun Zamanı

Çocukların sevincine de dahil olarak onlarla oyunlar oynamaya başlayınca işte o zaman öyle bir mutlu oldum ki sormayın keyfimi! Ufacık ellerini tuttuğumda benim çocuklarımın elleri gibi geldi özlemime buradaki yavrularımızın elleri. Bu uzak yolculuğun en değerli anı buydu benim için, bu evlatlarımız da avuçları bizim evlatlarımızınki gibiydi, tıpkı. Oynadık, oynadık, oynadıkça eğlendik akşam oldu yavrularla ve hava karardı.



Karanlık: Tanzania'da Sağlık Kampı Deneyimi

Tanzanya'ya Uçuş ve Hekimlerle Yolculuk

Sağlık kampı için bütün hazırlıkları yaptık. Türkiye'den hayırseverlerin gönderdiği emanetler ile Tanzania uçağına bindik. Yolumuz hekimlerle birlikte Tanzania ve oradan Tanga Kenti'ne doğruyd.

Lokal Hastane ve Görkemli Doğa

Lokal bir hastaneye geldik, Afrika şartlarına göre iyi sayılır fakat bizim şartlara göre, hmm bizim şartlara göre ise göreceziz yani yok böyle bir yapı bizde. Hava da çok güzel, buradaki bulutlar ve gökyüzü berrak, parlak, tertemiz nasıl söylenir sanki yeni açılmış yesyeni gibi.

Kalabalık ve Görme Engelli İnsanlar

Fakat hastane önündeki yüzlerce kalabalık bu güzelliği göremiyor, puslu, karıncalı ne bileyim çekmiyor, göremiyor gökyüzünün frekansını. Ama bu hatıramın tarifine farklı hüznler de dahil oluyor; çocuğunun yüzünü görmemiş anne babalar, baba veya annesini görememiş evlatlar, birbirinin simalarına doyamamış genç yeni evliler.

Yaşlı Amca ve Doktorların Gayreti

Mustafa Hekimin masasına bir yaşlı amca kolunda bizim arkadaşlarla geldi üstü başı yamalı, eski ve kirli oturdu, uzandı ve bizi selamladı. Mustafa Hocam da maşallah makine gibi şevkle ve tüm gayretiyle işini yapıyor ve sadece namaz ve yemek molası veriyordu. Ben de onların getir götür işini yapmaya çalıştım ama ben mi genç değildim yoksa hekimlerimiz mi abartıyorlardı bir türlü onların bu konsantre hızlarına yetişemiyordum.

Yamalı Amcanın Ameliyatı ve Dua

Neyse bu karanlık diye isimlendirdiğim yolculuğumda bahsetmek istediğim hatıra, üstü başı yamalı amcanın masaya uzanıp ameliyat esnasında sürekli dua eden ağzının da bir tarafının da gülümsemesi idi. Kilometrelerce uzaklıktan ona hizmetçi eylemişti bizi Rabbim, ne büyük şerefti bize, üstelik hekim olmayan sadece getir götür ile ilgilenen bana ne büyük nasıptı, elhamdülillah.

Amcanın Çorapları ve Doktorun Şükürü

O ara gözüm amcanın ayaklarındaki çoraplarına takıl-



dı. Kaç yıllık olduğunu tahmin edemeyeceğim çoraplar, sadece birkaç parmağını ve topuğunun bir kısmını örtebilmişti. Yorgun çorap, birkaç yırtık ve söküğe rağmen vazifesini hala yapmaya çalışıyordu. Fotoğraflasam mı, fotoğraflamasam mı bilemedim. Hakkını helal etsin, bir an çektim fotoğrafı. Mustafa Hocama göstererek, "Siz kimi ameliyat ettiğinizi biliyor musunuz?" dedim. O da "Çok şükür," dedi ve devam etti.

Yamalı Amcanın Gözlerini Açması ve Yeni Başlangıç

Ertesi günün sabahı, gökyüzü yine çok güzeldi. Yamalı amcanın gözlerini açıyorlar, kamaştırdı gözlerini, gözleri sanki seyrediyordu ve yine dünkü tebessümünün üstüne bir tebessüm daha aldı yüzü. "Görebiliyor musun? Evet... Karanlık değil!" Bu an, bu şahitlik ne büyük lütuf, ne büyük hatıra benim için; anlatamam! Artık görebiliyorlar ve birkaç bin liralık bir maliyet için bekleyişleri de son buldu.

Maliyet ve Düşünceler

Birkaç bin liralık maliyetin getirdiğini düşündükçe heyecanlanıyor, duygulanıyor ve garip hallere bürünüyordum. Peki, bunca gördüklerimin maliyeti benim için kaç "Birkaç bin" ile ölçülebilirdi diye düşündükçe düşündükçe daldım gittim... Dünüme, bu günüme ve istikbalime...

İstikbal: Yeni Bir Başlangıç

Uçaktan indik ve oldukça yorulmuştuk. Hemen İsar İlkokuluna varıp dinlenmek istiyordum. Emre Abiler bizi karşıladı ve çok eski bir yarım otobüsle açılışını iki gün sonra yapacağımız İsar Okuluna doğru yol aldık. Gittikçe camdan izlediğim insanların halleri, durumları beni etkiledi. İmkânlarımı hafiften sorgulamaya ve hemen elimdekilerin kıymetini bilme noktasındaki düşüncelere daldım.

İyilik Kampusu: Cami, Okul ve Yetimhane

Değişik bir mahalleye girdik ufak tefek çoğu tek katlı evlerin olduğu, yolların ise bizim eski köyün yolu gibi olduğu bir yer. Biraz ilerledik, ileri de buradaki yapılardan farklı oldukça büyük bir bina gözüme çarptı. Yokuşun üstünde kale gibi bir görüntüsü var. İlerledikçe caminin minaresini, mescidin kubbesini ve okulun bahçedeki ihtişamı belirginleşti. Burası bizim yetimhane ve okul kompleksi olduğu bariz belliydi artık!

Hazırlıklar ve Açılış

Allah'ım ne güzel olmuş tıpkı bizim memleketimizdeki gibi, hatta küçük kampüslü üniversitelerimiz gibi olmuş. Bahçe kapısından girince, cami bir tarafta okul ve yetimhane bir tarafta, Allah'ım Allah'ım basketbol ve futbol sahası da var! Bahçede ayrıca ufak bir açık hava seminer alanı, çardaklı bir oturma alanı, sanki dış kıraathane! Harika görünüyor her şey ama yorgunluğumuz o kadar çok ki hemen gidip yetimhanede uzanıp uyamak istiyorum.

Yüzlerdeki Sevinç

Açılış öncesi herkesin yüzünde gözle görülür bir heyecan ve sevinç vardı. En çok mutlu olanlar ise yetimler, onların uzak yakın gariban akrabaları ve mahalle komşularımızdı. Yüzlerindeki ışıltıyı görmeliydiniz; böylesine saf ve içten bir mutluluk başka hiçbir yerde bulamazsınız! Açılış öncesi etkinlikler, oyunlar, şarkılar hepsi çok güzeldi.

Açılış ve Yeni Bir Başlangıç

Açılış anı geldiğinde, Çare Derneği Başkanı Mehmet Abi'nin söylediği ilk cümle kalbimizde yer etti: "Hoş geldiniz! (Biraz duraksıyarak ve tüm hücreleri ile birlikte sanki) Bugün ne kadar güzel bir gün!" Bu cümle, o an benim için ve eminim ki yetimler için de istikbal yolculuğunun çok güzel bir başlangıcının giriş cümlesi oldu.

Bir Umut Yolculuğu

Okulun, yetimhanenin ve caminin açılışıyla birlikte bu güzel yer, çevredeki insanların hayatında yeni bir umut ışığı oldu. Eğitim ve manevi destekle yetişecek olan çocuklar, gelecekte toplumlarında fark yaratabilecek bireyler haline gelecekler. Açılış günü, herkes için yeni bir başlangıç ve umut dolu bir yolculuğun ilk adımıydı.



Yusuf Seyit Özdemir

Three Journeys

Three journeys I made one to the far, one into darkness and the third one towards the future as a volunteer of the Çare Association; First stop was Garissa, Kenya. We went to the farthest part of the country for Ramadan activities. Along the way, while watching the fertile geography of Africa, I observed that the vegetation gradually left yellow and brown fields. At the first stop, we distributed aid packages to the needy and played games with them. The second stop was Tanga, Tanzania. Here, we went to the health camp for cataract surgeries. I was very impressed with the hopeful looks of the patients and the way the physicians were making an effort. The third and final stop was to Kampala, Uganda. Here, we attended the opening of an orphanage and school complex, which is one of the projects of the Çare Association. All these journeys were part of a journey that started as a volunteer of the Çare Association, and it was full of unforgettable memories for me.

Away: Aid and Solidarity in Kenya

Flight from Istanbul to Kenya

We flew from Istanbul Airport to Kenya. When we arrived in the capital, our vehicles prepared for our destination arrived. We completed our preparations for those in need and set out for distributions.

The Changing Geography of Africa

The road was quite normal at first, we were traveling in the fertile geography of Africa. However, as it progressed, the vegetation gradually gave way to yellow and brown beaches. The acrid smells of thorns and wastelands greeted us. As we progressed, the smell of thorns made my fasting harder. The heat increased my thirst, the geography a few trees and the swirling desert brushwood in the movies made me completely different.

Kümbet Village and sorrow Look

When we came to the first cupola, hut-type village, the village residents with a sullen look were waiting for us under the tree with a small canopy. As we approached, their inactivity lessened and the smiles on their faces grew. After coming and greeting their relatives, the ce-

lebration started in the village!

Celebrations and Charity Distribution

We got caught up in this celebration and started to live the holiday long before. As we distributed parcels and aid packages to those in need, our thirst and fatigue in the field passed.

Playtime with the Kids

When I started playing games with the children, including the joy of the children, that's when I was so happy that you don't ask about my mood! When I held their tiny hands, they felt like the hands of my children, I



longed for the hands of our babies here. This was the most precious moment of this long journey for me, the palms of these children were just like ours. We played, we played, we had fun as we played, it was evening with the puppies and it got dark.

Darkness: A Health Camp Experience in Tanzania

Flight to Tanzania and Journey with Doctors

We made all the preparations for the health camp. We boarded the plane to Tanzania with the relics sent by philanthropists from Türkiye. Our way was with the physicians to Tanzania and from there to Tanga City.

Local Hospital and Majestic Nature

We came to a local hospital, it is considered good according to African conditions, but according to our conditions, hmm, according to our conditions, it is relative, so we do not have such a structure. The weather is also beautiful, the clouds and the sky here are clear, bright, clean, how to say, as if it was a freshly opened new one.

Crowded and Visually Impaired People

But the hundreds of crowds in front of the hospital can't see this beauty, it's misty, it's tingly, I don't know, it can't see the frequency of the sky. But different sorrows are also included in the description of this memory; parents who could not see their child's face, children who could not see their father or mother, young newlyweds who could not get enough of each other's faces.

Old Uncle and Doctors' Effort

An old uncle came to Mustafa Hekim's table with our friends on his arm, sat down, patched, old and dirty, lay down and greeted us. My teacher Mustafa was doing his job with enthusiasm and with all his effort like a machine, and he only took breaks for prayer and lunch. I also tried to do their errand, but I was not young or were our doctors exaggerating, I could not keep up with their concentrated speed.

Uncle Patched's Surgery and Prayer

Anyway, the memory I wanted to talk about on my journey, which I called this darkness, was the smile on one side of the mouth of the patched uncle lying on the table and praying constantly during the operation. My Lord had made us his servants from a distance of kilometers, what a great honor it was for us, and what a blessing it



was for me, who is not a physician, but is only interested in bringing and taking away, alhamdulillah.

Uncle's Stockings and Doctor's Gratitude

At that moment, my eyes caught on the socks on my uncle's feet. The stockings, which I cannot guess how old, only covered a few toes and part of his heel. The tired sock was still trying to do its job, despite a few rips and tears. I didn't know whether to photograph it or not. Forgive me, I took the photo for a moment. He showed it to my teacher Mustafa and said, "Do you know who you are operating on?" I said. "Thank you very much," he said, and continued.

Uncle Patched's Eyes and A New Beginning

The next morning, the sky was beautiful again. They are opening the eyes of Uncle Patchy, his eyes were dazzled, his eyes seemed to be watching, and his face took on another smile on top of his yesterday's smile. "Can you see? Yes... It's not dark!" This moment, this witnessing, what a blessing, what a great memory for me; I can't explain! Now they can see, and for a cost of several thousand pounds, their wait is over.

Cost and Considerations

When I thought about the cost of a few thousand liras, I got excited, emotional and strange. Well, as I thought about how many "few thousand" the cost of all that I saw could be measured for me, I dived into my past, my present and my future...



The Future: A New Beginning

We got off the plane and we were pretty tired. I wanted to go to Isar Primary School and rest right away. Emre Abiler greeted us and we took a very old half bus to the Isar School, which we will open two days later. The states and situations of the people I watched from the window more and more affected me. I was immersed in the point of questioning my possibilities slightly and immediately appreciating what I had.

Goodness Campus: Mosque, School and Orphanage

We entered a different neighborhood, a place where there are small, mostly single-storey houses, and the roads are like the road of our old village. We went a little further, and a rather large building, different from the buildings here, caught my eye. It looks like a castle on the hill. As we progressed, the minaret of the mosque, the dome of the mosque and the splendor of the school in the garden became evident. It was obvious now that this was our orphanage and school complex!

Preparations and Opening

Oh my God, it is just like our hometown, even our universities with small campuses. When you enter through the garden gate, there is a mosque on one side, a school and an orphanage on the other, and a basketball and football field on the other! There is also a small open-air seminar area in the garden, a sitting area with a gazebo, as if an outdoor cafe! Everything looks great, but we are so tired that I want to go and sleep in the orphanage right away.

Joy on Faces

There was a visible excitement and joy on everyone's faces before the opening. The happiest ones were the orphans, their close and distant relatives and our neighborhood neighbors. You should have seen the radiance on their faces; You will not find such pure and sincere happiness anywhere else! The pre-opening events, games, songs were all very nice.

Opening and A New Beginning

When the opening moment came, the President of the Çare Association Mehmet Abi The first sentence he said stuck in our hearts: "Welcome! (with a little hesitation and as if with all his cells) What a beautiful day today!"



This sentence was the introductory sentence of a very good beginning of the future journey for me and I am sure for the orphans as well.

A Journey of Hope

With the opening of the school, the orphanage and the mosque, this beautiful place has become a new beacon of hope in the lives of the people around. Children who will grow up with education and moral support will become individuals who can make a difference in their society in the future. The opening day was a new beginning for everyone and the first step of a hopeful journey.



Nadir Güneş - Çare Derneği, Bilgi-İşlem Personeli



Yokluk Coğrafyasında Mucizeye Şahit Olmak

2018 yılından beri Çare Derneği Genel Merkezi'nde bilgi işlem personeli olarak çalışıyorum. Yıllardır ofis içerisinde, dernek adına faaliyetlerin yürütülebilmesi için elimden gelen gayreti göstermeye çalıştım. Saha-ya gitmek ve oradaki deneyimi yaşamak dört yıl sonra bana da nasip oldu.

2022 Ramazan ayında yaşadığım yurt dışı saha görevi, benim için oldukça unutulmaz bir deneyimdi. İlk kez bu görev sayesinde, oradaki insanların yaşadıkları zorlukları ve duyguları daha derinden anlayabildim. Belki oruçlu olmamın da etkisi vardı. Bu süreçte, içimde tarif etmekte zorlandığım duyguların yoğun bir karışımını hissettim. Bu duyguyu bir kalıba sokmanın pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Mutluluk, huzur veya üzüntü gibi değil bir çok duygunun yoğun ve birleşmiş hali gibiydi.

Tanzanya'da düzenlenen Sağlık Kampı'na Çare Doktorları faaliyetleriyle katılmıştım. Bu faaliyet kapsamında yapılan ameliyatlar ve tedavilerle birçok insanın yaşamı olumlu



yönde etkilenmişti. Bağışçılar için videolar çekiyoruz, gözleri açılan ya da tedavi olan hastaların sevinçlerine yakından şahit oluyorduk. Her biri kalbimize dokunan inceliklerdi fakat benim için en unutulmaz ve etkileyici an, bir mucizeye şahit olmaktı! Bu mucize, Tanzanya'da zorlu şartlar altında dünyaya gelen bir bebeğin doğumuna şahit olmaktı.

Gözlerini açan bebek, sadece yeni bir hayatın başlangıcı değil, aynı zamanda karşılaştığımız zorluklara rağmen umudun yeşermeye devam ettiğinin de bir sembolüydü. Birçok insanın hayatına dokunup, onlara ulaşmak mümkün; fakat bir bebeğin dünyaya geldiği o özel anda yanında olmak ve onun için Çare olmak, gerçekten paha biçilmez bir duyguydu.

Yaşadığım bu anlamlı ve duygu yüklü deneyim, hayatımda kalıcı bir iz bıraktı diyebilirim. Umarım daha fazla insana yardımcı olma fırsatı yakalarız ve bu dünyada umut ışığı olmaya devam ederiz.



→ 01

Gözlerini açan bebek, sadece yeni bir hayatın başlangıcı değil, aynı zamanda karşılaştığımız zorluklara rağmen umudun yeşermeye devam ettiğinin de bir sembolüydü.

→ 01

The baby opening its eyes symbolized not only the beginning of a new life but also the continuation of hope despite the difficulties we encountered.

Nadir Güneş - Çare Association, Information Technology Staff



Witnessing a Miracle in a Geography of Poverty

I have been working as an IT personnel at the Çare Foundation Headquarters since 2018. Throughout the years, I have put my utmost effort to ensure the smooth running of the foundation's activities from within the office. Finally, after four years, I had the opportunity to go out to the field and experience the work there.

My overseas field assignment during the 2022 Ramadan was an unforgettable experience for me. For the first time, thanks to this assignment, I could deeply understand the challenges and emotions of the people living there. Perhaps fasting also played a role in this. During this process, I felt a mixture of intense emotions that are hard to put into words. It was not just happiness, peace, or sadness but a combination of many intense feelings merging together.

I participated in the Health Camp organized in Tanzania through the activities of the Çare Doctors. The surgeries and treatments performed during this event positively impacted the lives of many people. We were capturing videos for donors and witnessing the joy of patients whose eyes were opened



or who received treatment. Each of these moments touched our hearts, but the most unforgettable and impactful moment for me was witnessing a miracle – the birth of a baby under challenging conditions in Tanzania.

The baby opening its eyes symbolized not only the beginning of a new life but also the continuation of hope despite the difficulties we encountered. While it is possible to touch the lives of many people and reach out to them, being there at that special moment of a baby's birth and being a source of hope for that baby was truly priceless.

This meaningful and emotionally charged experience has left a lasting mark in my life. I hope we seize more opportunities to help others and continue to be a beacon of hope in this world.

Dr. Mustafa Yanık - Çare Doktorları Gönüllüsü / Çare Doctors Volunteer



Hüzünden Mutluluğa: Göremeyen Bir Annenin Sevinci

Çare Doktorları, geçtiğimiz aylarda Tanzanya'da 2022 yılının ikinci sağlık kampını gerçekleştirdi ve bir sonraki sağlık kampının hazırlıklarına şimdiden başladı.

Afrika'da sık rastlanan katarakt hastalığının tedavisinde binlerce hastayı ameliyat eden Göz Doktoru Dr. Mustafa Yanık, Tanzanya Sağlık Kampı'nda başından geçen bir olayı bizlerle paylaştı. Bu olay, yıllarca çocuklarını göremeyen bir annenin katarakt ameliyatı sonrasında çocuklarını ilk kez gördüğü ve ağlayarak onlara sarıldığı duygusal bir an ile ilgiliydi.

Dr. Yanık'ın anlattığı hikâyeye göre Tanzanya Sağlık Kampı'na gelen bir anne, yıllarca çocuklarını görmeyen bir katarakt hastasıydı. Bu durum, onun günlük yaşamını oldukça zorlaştırıyordu. Özellikle çocuklarıyla iletişim kurmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak ve onların güvende ve mutlu olduğundan emin olmak gibi konular, göremediği için ona büyük bir sıkıntı kaynağı oluyordu.

Örneğin, yıllardır çocuklarını göremediği için, onların yüz ifadelerini de göremiyordu. Bu, onların duygularını anlamasını ve onlarla iletişim kurmasını zorlaştırıyordu. Çoğu zaman çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için yardım almak zorunda kalıyordu. Çünkü, onların giysilerini giydirmek veya onlara yemek yedirmek gibi aslında çok basit olan konularda bile gözlerinin katarakt nedeniyle görmemesi büyük bir sıkıntı kaynağı oluyordu. Evde bir sessizlik olsa çocuklarının güvende olup olmadığından emin olamıyordu. Tüm bu zorlukların ardından köyüne gelen gönüllü doktorlardan oluşan Çare Doktorları ekibi sayesinde artık yeniden görebilecekti.

Dr. Yanık ameliyat sonrası ilk anları şöyle anlatıyor:

“Katarakt ameliyatı olan annenin gözlerindeki bandajı çıkardığımızda oda boştu. Çocukları hemen önünde sessizce duruyordu. En küçükleri gülmek için ağzını elle ri ile kapatıyordu. Bandajları çıkardım ve bana bakmasını söyledim. Anne gözlerini açar açmaz çocukların annelerine o ilk sarılışları ve annenin çocuklarını gördüğü o ilk anın şaşkınlığı ve mutluluğu görülmeye değerdi. Çocuklarını ilk kez gören anne ağlayarak onlara sarıldı. Bu an, onun için öyle büyük büyük bir anlam ifade ediyordu

ki... Yıllarca onları göremediği için kötü hissediyordu belki ama artık onları çok net görecektik, güvende olduklarını bilecek ve ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekti.

Ameliyat sonrasında gözlerini açtığı ilk andan itibaren, çocuklarının yüzlerine bakmaya doymamıştı. Onların yüzünü görmek için yıllarca beklemişti. Ağladıkça ağladı ve çocuklarına bir kez daha sarıldı. Onlar da onun sıcak sarılışını hissettikleri için ağlamaya başladılar. Bu an, anne için büyük bir mutluluk ve duygusal bir bağlılık anıydı. Onlar yıllarca aynı evde yaşamış olsalar da, bu an onların ilk kez gerçekten birbirlerine sarılışydı.”

Çare Doktorları, bu ve benzeri hikâyelerle dolu sağlık kamplarına yenisini eklemeye hazırlanırken değerli bağışçıların desteğini de arkasına alıyor. Çare Doktorları'nın diğer faaliyetlerini de yakından takip etmek isterse niz caredoktorlari.org adresini ziyaret edebilirsiniz.



02

“O ilk anın şaşkınlığı ve mutluluğu görülmeye değerdi.”

MD. Mustafa Yanık - Çare Doktorları Gönüllüsü / Çare Doctors Volunteer



From Sadness to Happiness: The Joy of a Mother Who Cannot See

Çare Doctors held the second health camp of 2022 in Tanzania in the past months and has already started the preparations for the next health camp.

Ophthalmologist Dr., who has operated on thousands of patients in the treatment of cataract disease, which is common in Africa. Mustafa Yanık shared with us an incident that happened to him in the Tanzania Health Camp. This event was about an emotional moment when a mother who could not see her children for years saw her children for the first time after cataract surgery and cried and hugged them.

According to the story that Yanık told, a mother who came to Tanzania Health Camp was a cataract patient who had not seen her children for years. This made his daily life very difficult. She was a source of great distress, especially when she couldn't see things like communicating with her children, meeting their needs, and making sure they were safe and happy.



02

“The surprise and happiness of that first moment was worth seeing.”

For example, because she hadn't seen her children for years, she couldn't see their facial expressions either. This made it difficult for them to understand and communicate their feelings. She often had to seek help to meet her children's needs, she. Because even in simple matters such as dressing them or feeding them food, it was a source of great distress for their eyes not to see due to cataracts. She couldn't be sure if her children were safe if there was silence in the house. After all these difficulties, he could see again thanks to the team of Çare Doctors, who came to his village and consisted of volunteer doctors.

Dr. He describes the first moments after the burn surgery as follows:

“When we removed the bandage from the eyes of the mother who had cataract surgery, the room was empty. His children stood silently in front of him. The youngest was covering his mouth with his hands so as not to laugh. I took off the bandages and told him to look at me. As soon as the mother opened her eyes, the children's first hugs to their mothers and the surprise and happiness of the mother when she saw her children were worth seeing. Seeing her children for the first time, the mother cried and hugged them. This moment meant so much to him... Maybe he felt bad for not seeing them for years, but now he would see them very clearly, know that they were safe and would be able to meet their needs easily.

From the first moment she opened her eyes after the surgery, she couldn't get enough of looking at her children's faces. She had waited years to see their faces. She cried as she cried, and she hugged her children once more. They also started to cry as they felt his warm hug. This was a moment of great happiness and emotional commitment for the mother. Even though they had lived in the same house for years, this was the first time they had truly embraced each other.”

Çare Doctors is getting the support of its valuable donors as it prepares to add a new health camp full of these and similar stories. If you want to follow the other activities of Çare Doctors closely, you can visit [www.Çaredoktorlari.org]



2022 Basın Köşesi





2022 Press Corner



PRESS CORNER

YETİMİN SEVİNÇİ OL

Yetimhane desteklerinizle ile bir yetimlerimizin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz.



ÇARE YARDIMLAŞMA VE KALKINMA DERNEĞİ
Mahmutbey Mah. Halkalı Cad. No:3/11 Bağcılar / İstanbul
+90 (212) 471 08 08 - www.care.org.tr - info@care.org.tr